

Planned Redemption Christ The Gift From God

Randolph Dunn

Chapter 1

Did everything that exists just happen out of nothing, not even a vapor?

The Hubble Constant (a factor used by some scientists to measure (estimate) supposed expansion of the universe) has hovered around 50, which implies that the universe is about 20 billion years old. ¹ In 1999 the Hubble Space Telescope (HST) estimated that there were 125 billion galaxies in the universe, and recently with the new camera HST has observed 3,000 visible galaxies, which is twice as much as were previously observed with the old camera. ² Even though we cannot actually count the number of stars in the galaxy, we can estimate the number of stars in the galaxy as roughly 100 billion (100,000,000,000). ³ The sun is just an ordinary star. Its energy makes all life and surface processes possible. Minor changes in its energy output can have a major impact on the earth. ⁴ Our earth is one of eight planets and a large number of smaller objects orbiting the Sun. ⁵

Does it appear possible that something so large and complex and so perfectly integrated could just happen and be formed from nothing?

The Bible states "In the beginning God ('*elohiyim*-plural - divine ones) ⁶ created the heavens and the earth and ... mankind, male and female" (Genesis 1:1 ... 28). But man was created in God's likeness "in our image and in our likeness" thus they were different from all other creation.

How could by accident or by a non-intelligent being coordinate the complexities of sight, sound, smell, taste and touch without some minute detailed planning and design? Have you ever wondered about God's image or

 Translated from English to Greek - www.onlinedoctranslator.com

Προγραμματισμένη λύτρωση Χριστός Το δώρο από τον Θεό

Randolph Dunn

Κεφάλαιο 1

Μήπως όλα αυτά που υπάρχουν έγιναν από το τίποτα, ούτε καν από ατμό;

Η σταθερά Hubble (ένας παράγοντας που χρησιμοποιείται από ορισμένους επιστήμονες για τη μέτρηση (εκτίμηση) της υποτιθέμενης διαστολής του σύμπαντος) αιωρείται γύρω στα 50, πράγμα που σημαίνει ότι το σύμπαν είναι περίπου 20 δισεκατομμυρίων ετών.⁷ Το 1999 το διαστημικό τηλεσκόπιο Hubble (HST) υπολόγισε ότι υπήρχαν 125 δισεκατομμύρια γαλαξίες στο σύμπαν, και πρόσφατα με τη νέα κάμερα το HST παρατήρησε 3.000 ορατούς γαλαξίες, που είναι διπλάσιοι από ό,τι είχαν παρατηρηθεί προηγουμένως με την παλιά κάμερα.⁸ Παρόλο που δεν μπορούμε πραγματικά να μετρήσουμε τον αριθμό των αστεριών στον γαλαξία, μπορούμε να υπολογίσουμε τον αριθμό των αστεριών στον γαλαξία περίπου στα 100 δισεκατομμύρια (100.000.000.000).⁹ Ο ήλιος είναι απλώς ένα συνηθισμένο αστέρι. Η ενέργειά του καθιστά δυνατές όλες τις διαδικασίες ζωής και επιφάνειας. Μικρές αλλαγές στην ενεργειακή του παραγωγή μπορεί να έχουν σημαντικό αντίκτυπο στη γη.¹⁰ Η Γη μας είναι ένας από τους οκτώ πλανήτες και έναν μεγάλο αριθμό μικρότερων αντικειμένων που περιφέρονται γύρω από τον Ήλιο.¹¹

Φαίνεται πιθανό ότι κάτι τόσο μεγάλο και πολύπλοκο και τόσο τέλεια ενσωματωμένο θα μπορούσε απλώς να συμβεί και να σχηματιστεί από το τίποτα;

Η Βίβλος δηλώνει "Στην αρχή ο Θεός ('*elohiyim*-πληθυντικός - θεϊκοί)¹² δημιούργησε τους ουρανοί και τη γη και ... την ανθρωπότητα, αρσενικό και θηλυκό» (Γένεση 1:1 ... 28). Αλλά ο άνθρωπος δημιουργήθηκε καθ'

¹ archive.ncsa.uiuc.edu/Cyberia/Cosmos/ExpandUni.html

² magine.gsfc.nasa.gov/docs/ask_astro/answers/021127a.html

³ curious.astro.cornell.edu/question.php?number=31

⁴ jersey.uoregon.edu/~mstrick/astronomy/Astro_Lectures/sun.html#Intro

⁵ nineplanets.org/sol.html

⁶ [Thayer's Greek Lexicon](#) and [Brown Driver & Briggs Hebrew Lexicon](#), Woodside Bible Fellowship,

⁷ archive.ncsa.uiuc.edu/Cyberia/Cosmos/ExpandUni.html

⁸ magine.gsfc.nasa.gov/docs/ask_astro/answers/021127a.html

⁹ curious.astro.cornell.edu/question.php?number=31

¹⁰ jersey.uoregon.edu/~mstrick/astronomy/Astro_Lectures/sun.html#Intro

¹¹ nineplanets.org/sol.html

¹² [Το Ελληνικό Λεξικό του Thayer](#) και [Brown Driver & Briggs Hebrew Lexicon](#), Woodside Bible Fellowship,

likeness? We learn in the Bible that God is love, truth, faithful, merciful, just, peace, holy, righteous and able to decide or make choices.

Is it easier to believe such complex universe occurred by design or to believe everything just happened by chance **without** plan or design?

Chapter 2

Is the Bible is God's message to man?

"In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. He was with God in the beginning." (John 1:1-2 NIV)

The Jews referred to the law, the prophets and the psalms as the scripture.

"And it shall be, when he sitteth upon the throne of his kingdom, that he shall write him a copy of this law in a book, out of that which is before the priests the Levites: and it shall be with him, and he shall read therein all the days of his life; that he may learn to fear Jehovah his God, to keep all the words of this law and these statutes, to do them." (Deuteronomy 17:17-18 ASV)

"And he said unto them, 'These are my words which I spake unto you, while I was yet with you, that all things must needs be fulfilled, which are written in the law of Moses, and the prophets, and the psalms, concerning me.'" (Luke 24:44 - ASV)

"Above all, you must understand that no prophecy of Scripture came about by the prophet's own interpretation. For prophecy never had its origin in the will of man, but men spoke from God as they were carried along by the Holy Spirit" (2 Peter 1:20-21 NIV).

Paul stated "All Scripture is God-breathed [inspired (ASV)] and is useful for teaching, rebuking, correcting and training in righteousness, so that the man of God may be thoroughly equipped for every good work." (2 Timothy 3:16-17 NIV)

"He [Jesus] went to Nazareth, where he had been brought up, and on the Sabbath day he went into the synagogue, as was his custom. And he stood up to read. The scroll of the prophet Isaiah was handed to him. Unrolling it, he found the place where it is written: 'The Spirit of the Lord is on me, because he has anointed me to preach good news to the poor. He has sent me to proclaim freedom for the prisoners and recovery of sight for the blind, to release the oppressed, to proclaim the year of the Lord's favor.' (Isaiah 61:1-2) Then he rolled up the scroll, gave it

ομοίωσιν του Θεού «κατ' εικόνα και καθ' ομοίωσιν ημών» και έτσι ήταν διαφορετικοί από κάθε άλλη δημιουργία.

Πώς θα μπορούσε κατά λάθος ή από ένα μη έξυπνο ον να συντονίσει την πολυπλοκότητα της όρασης, του ήχου, της όσφρησης, της γεύσης και της αφής χωρίς κάποιο λεπτό λεπτομερή σχεδιασμό και σχεδιασμό; Έχετε αναρωτηθεί ποτέ για την εικόνα ή την ομοίωση του Θεού; Μαθαίνουμε στη Βίβλο ότι ο Θεός είναι αγάπη, αλήθεια, πιστός, ελεήμων, δίκαιος, ειρήνη, άγιος, δίκαιος και ικανός να αποφασίζει ή να κάνει επιλογές.

Είναι πιο εύκολο να πιστέψουμε ότι ένα τέτοιο περίπλοκο σύμπαν δημιουργήθηκε από σχέδιο ή να πιστέψουμε ότι όλα έγιναν τυχαία χωρίς σχέδιο ή σχέδιο;

Κεφάλαιο 2

Είναι η Βίβλος το μήνυμα του Θεού προς τον άνθρωπο;

"Στην αρχή ήταν ο Λόγος, και ο Λόγος ήταν με τον Θεό, και ο Λόγος ήταν Θεός. Ήταν με τον Θεό στην αρχή». (Ιωάννης 1:1-2 NIV)

Οι Εβραίοι αναφέρονταν στο νόμο, τους προφήτες και τους ψαλμούς ως τη γραφή.

«Και όταν καθίσει στον θρόνο του βασιλείου του, θα του γράψει ένα αντίγραφο αυτού του νόμου σε βιβλίο, από αυτό που είναι ενώπιον των ιερέων των Λευιτών· και θα είναι μαζί του, και αυτός θα διαβάζει εκεί όλες τις ημέρες της ζωής του. για να μάθει να φοβάται τον Ιεχωβά τον Θεό του, να τηρεί όλα τα λόγια αυτού του νόμου και αυτά τα διατάγματα, να τα κάνει». (Δευτερονόμιο 17:17-18 ASV)

«Και τους είπε: Αυτά είναι τα λόγια μου που σας έλεγα, ενώ ήμουν ακόμη μαζί σας, ότι πρέπει να εκπληρωθούν όλα όσα είναι γραμμένα στο νόμο του Μωυσή και στους προφήτες και στους ψαλμούς, σχετικά με μένα.» (Λουκάς 24:44 - ASV)

"Πάνω απ' όλα, πρέπει να καταλάβετε ότι καμία προφητεία της Γραφής δεν προέκυψε από την ερμηνεία του ίδιου του προφήτη. Διότι η προφητεία δεν είχε ποτέ την προέλευσή της από το θέλημα του ανθρώπου, αλλά οι άνθρωποι μίλησαν από τον Θεό καθώς τους κουβαλούσε το Άγιο Πνεύμα» (Β' Πέτρου 1:20-21 NIV).

Ο Παύλος δήλωσε «Όλη η Γραφή είναι θεόπνευστη [εμπνευσμένη (ASV)] και είναι χρήσιμη για διδασκαλία, επίπληξη, διόρθωση και εκπαίδευση στη δικαιοσύνη, ώστε ο άνθρωπος του Θεού να είναι πλήρως

back to the attendant and sat down. The eyes of everyone in the synagogue were fastened on him, and he began by saying to them, 'Today this scripture is fulfilled in your hearing.'" (Luke 4:16-21 NIV)

It should be obvious from the above scriptures that God speaks to man through His inspired Word, the Bible?

Chapter 3

Who controls man's actions?

Does God prevent man from sinning? Or, does Satan force man to sin?

The answer to these questions can be found in the study of Adam and Eve in the third chapter of Genesis.

God placed man, Adam and Eve, in Eden (paradise). He then put him to work instructing him to tend (take care of, dress) and keep it. Just think, at this moment in man's life, he was in the perfect place and in a perfect relationship with God, his creator. Remember man was made in God's image, likeness not His exact nature. Taking care of the Garden of Eden was not the only thing God required of Adam. God instructed, commanded, Adam and Eve not to eat of the tree of the knowledge of good and evil. "You are free to eat from any tree in the garden. But you must never eat from the tree of the knowledge of good and evil because when you eat from it, you will certainly die." (Genesis 2:16-17 GWT)

"God blessed these humans by saying to them, 'Be fruitful, multiply, fill the earth, and subdue it! Be masters over the fish in the ocean, the birds that fly, and every living thing that crawls on the earth!'" (Genesis 1:28 ISV)

If God had made man without the ability to make decisions, He would not have given him instruction requiring him to make the choices, not to eat of the fruit of the tree, to "Be fruitful, multiply, fill the earth, and subdue" or to tend the Garden of Eden.

Now Adam and Eve may have looked at the fruit of the tree of the knowledge of good and evil many times. It was not a sin to look at the tree. But they looked upon the tree differently when Satan, the deceiver, in the form of a serpent asked "Did God really say, 'You must not eat from any tree in the garden'?" ... "For God knows that when you eat of it your eyes will be opened, and you will be like God, knowing good and evil" (Genesis 3). This time when they looked it was with the desire to become as wise as God. Notice God did not tempt them neither did He prevent them from desiring to be wise. In fact, it was all

εξοπλισμένος για κάθε καλό έργο». (2 Τιμόθεο 3:16-17 NIV)

"Πήγε [ο Ιησούς] στη Ναζαρέτ, όπου είχε μεγαλώσει, και το Σάββατο πήγε στη συναγωγή, όπως ήταν το έθιμο του. Και σηκώθηκε να διαβάσει. Του παρέδωσαν το ειλητάριο του προφήτη Ησαΐα. Ξετυλίγοντας το, βρήκε το μέρος που γράφει: 'Το Πνεύμα του Κυρίου είναι πάνω μου, γιατί με έχρισε για να κηρύξω καλά νέα στους φτωχούς. Με έστειλε να διακηρύξω την ελευθερία για τους αιχμαλώτους και την αποκατάσταση της όρασης για τους τυφλούς, να απελευθερώσω τους καταπιεσμένους, να διακηρύξω το έτος της εύνοιας του Κυρίου'. (Ησαΐας 61:1-2) Έπειτα τύλιξε τον ειλητάριο, τον έδωσε πίσω στον υπάλληλο και κάθισε. Τα μάτια όλων στη συναγωγή ήταν καρφωμένα πάνω του, και άρχισε λέγοντάς τους: «Σήμερα αυτή η γραφή εκπληρώθηκε εν όψει σας». Λουκάς 4:16-21 NIV)

Θα πρέπει να είναι προφανές από τις παραπάνω γραφές ότι ο Θεός μιλά στον άνθρωπο μέσω του θεόπνευστου Λόγου Του, της Αγίας Γραφής;

κεφάλαιο 3

Ποιος ελέγχει τις πράξεις του ανθρώπου;

Ο Θεός εμποδίζει τον άνθρωπο να αμαρτήσσει; Ή, ο Σατανάς αναγκάζει τον άνθρωπο να αμαρτήσσει;

Η απάντηση σε αυτά τα ερωτήματα μπορεί να βρεθεί στη μελέτη του Αδάμ και της Εύας στο τρίτο κεφάλαιο της Γένεσης.

Ο Θεός τοποθέτησε τον άνθρωπο, τον Αδάμ και την Εύα, στην Εδέμ (παράδεισος). Στη συνέχεια τον έβαλε να δουλέψει δίνοντάς του οδηγίες να φροντίζει (να φροντίζει, να ντύνεται) και να το διατηρεί. Σκεφτείτε, αυτή τη στιγμή στη ζωή του ανθρώπου, βρισκόταν στην τέλεια θέση και σε τέλεια σχέση με τον Θεό, τον δημιουργό του. Θυμηθείτε ότι ο άνθρωπος δημιουργήθηκε κατ' εικόνα Θεού, ομοίωσις όχι η ακριβής φύση Του. Η φροντίδα του Κήπου της Εδέμ δεν ήταν το μόνο πράγμα που ζήτησε ο Θεός από τον Αδάμ. Ο Θεός έδωσε εντολή, πρόσταξε, στον Αδάμ και την Εύα να μην φάνε από το δέντρο της γνώσης του καλού και του κακού. «Είσαι ελεύθερος να φας από οποιοδήποτε δέντρο στον κήπο. Αλλά ποτέ δεν πρέπει να τρώτε από το δέντρο της γνώσης του καλού και του κακού γιατί όταν φάτε από αυτό, σίγουρα θα πεθάνετε.» (Γένεση 2:16-17 GWT)

«Ο Θεός ευλόγησε αυτούς τους ανθρώπους λέγοντάς τους: «Γίνετε καρποί, πληθύνετε, γεμίστε τη γη και υποτάξτε την! Να είστε κύριοι στα ψάρια του ωκεανού,

up to them. They had a choice. They could have said "I will not eat." But they chose to satisfy their desire to try to be as wise as God and yielded to their desire.

In Genesis 3:8-10 you will notice that after their sin of rebellion God talked to Adam. It is doubtful that this was the first time God had spoken to them.

Even so Adam and Eve looked [were lured] at the fruit of the tree of the knowledge of good and evil, they wanted to become wise as God [enticed] and they understood what God had commanded. Their choosing to yield to their desires [conceived] rather than obey God clearly shows they had the ability to make decisions. Did Satan force them to eat of the tree of the knowledge of good and evil? **No!** Did God prevent them from choosing to yield? **No! It was their choice to obey or disobey God.**

Centuries later James stated "Let no one say when he is tempted, 'I am tempted by God,' for God cannot be tempted by evil, and he himself tempts no one. But each one is tempted when he is lured and enticed by his own desires. Then when desire conceives, it gives birth to sin, and when sin is full grown, it gives birth to death." (James 1:13-15 NET) James was right.

They yielded to their desire to be as wise as God. They rebelled against God by not honoring His command! They sinned! This severed that perfect relationship with the eternal all loving and merciful God. The consequence was harsh but just. Their guilt was heavy and there was not a thing they could do to earn a way back to that relationship. God gave a hint of something He had planned to occur in the future, something that would allow man to return to that relationship. "And I will put enmity [hostility] between you and the woman, and between your offspring [seed] and hers; he will crush your head, and you will strike his heel." (Genesis 3:15 NIV)

Later this lesson will examine God's plan for redeeming man so he can return to that previous perfect relationship.

Chapter 4

God becomes angry with the wickedness of man.

Years passed after Adam and Eve chose to disobey and man's relationship with God grew worse. In fact, it became intolerable. "The LORD saw that the wickedness of man was great in the earth, and that every imagination of the thoughts of his heart was only evil continually. And the LORD was sorry (repented – KJV) that he had made man on the earth, and it grieved him to his heart. So, the LORD said, 'I will blot out (destroy - ASV) man whom I have created from the face of the ground, man and beast and

στα πουλιά που πετούν και σε κάθε ζωντανό ον που σέρνεται στη γη!» (Γένεση 1:28 ISV)

Αν ο Θεός είχε φτιάξει τον άνθρωπο χωρίς την ικανότητα να παίρνει αποφάσεις, δεν θα του είχε δώσει οδηγίες που του απαιτούσαν να κάνει τις επιλογές, να μην φάει από τον καρπό του δέντρου, να «Γίνε καρποφόρος, πληθύνσου, γέμισε τη γη και υποτάξε» ή να περιποιηθείς τον Κήπο της Εδέμ.

Τώρα ο Αδάμ και η Εύα μπορεί να κοίταξαν τον καρπό του δέντρου της γνώσης του καλού και του κακού πολλές φορές. Δεν ήταν αμαρτία να κοιτάξεις το δέντρο. Αλλά είδαν το δέντρο διαφορετικά όταν ο Σατανάς, ο απατεώνας, με τη μορφή ενός φιδιού ρώτησε "Είπε πράγματι ο Θεός, «Δεν πρέπει να φας από κανένα δέντρο στον κήπο»;» ...«Γιατί ο Θεός ξέρει ότι όταν το φάτε θα ανοίξουν τα μάτια σας και θα είστε σαν τον Θεό, γνωρίζοντας το καλό και το κακό». (Γένεση 3). Αυτή τη φορά που κοίταξαν ήταν με την επιθυμία να γίνουν τόσο σοφοί όσο ο Θεός. Παρατηρήστε ότι ο Θεός δεν τους έβαλε σε πειρασμό ούτε τους εμπόδισε από το να επιθυμούν να είναι σοφοί. Στην πραγματικότητα, όλα ήταν στο χέρι τους. Είχαν επιλογή. Θα μπορούσαν να πουν «Δεν θα φάω». Αλλά επέλεξαν να ικανοποιήσουν την επιθυμία τους να προσπαθήσουν να γίνουν τόσο σοφοί όσο ο Θεός και υπέκυψαν στην επιθυμία τους. Στη Γένεση 3:8-10 θα παρατηρήσετε ότι μετά το αμάρτημά τους της εξέγερσης ο Θεός μίλησε στον Αδάμ. Είναι αμφίβολο ότι αυτή ήταν η πρώτη φορά που τους μίλησε ο Θεός.

Ακόμα κι έτσι ο Αδάμ και η Εύα κοίταξαν [παρασύρθηκαν] στον καρπό του δέντρου της γνώσης του καλού και του κακού, ήθελαν να γίνουν σοφοί όπως [δελέασε ο Θεός] και κατάλαβαν τι είχε διατάξει ο Θεός. Η επιλογή τους να υποχωρήσουν στις επιθυμίες τους αντί να υπακούν στον Θεό δείχνει ξεκάθαρα ότι είχαν την ικανότητα να λαμβάνουν αποφάσεις. Τους ανάγκασε ο Σατανάς να φάνε από το δέντρο της γνώσης του καλού και του κακού; Οχι! Τους εμπόδισε ο Θεός να επιλέξουν να υποχωρήσουν; Οχι! Ήταν επιλογή τους να υπακούσουν ή να μην υπακούσουν στον Θεό.

Αιώνες αργότερα ο Ιάκωβος δήλωσε: «Κανείς να μην πει όταν πειράζεται: «Εγώ πειράζομαι από τον Θεό», γιατί ο Θεός δεν μπορεί να πειραστεί από το κακό. και ο ίδιος δεν πειράζει κανέναν. Αλλά ο καθένας μπαίνει στον πειρασμό όταν δελεάζεται και παρασύρεται από τις δικές του επιθυμίες. Τότε, όταν η επιθυμία κυοφορεί, γεννά αμαρτία, και όταν η αμαρτία μεγαλώσει, γεννά θάνατο». (Ιακώβου 1:13-15 NET) Ο Τζέιμς είχε δίκιο.

creeping things and birds of the air, for I am sorry that I have made them.” (Genesis 6:5-7 RSV)

But there was hope for mankind for “Noah found favor in the eyes of the LORD” (Genesis 6:8 RSV). “By faith Noah, being warned by God concerning events as yet unseen, took heed and constructed an ark [boat, ship] for the saving of his household; by this he condemned the world and became an heir of the righteousness which comes by faith.” (Hebrews 11:7 RSV) Noah did what God desired not what he wanted to do even while all those around him continued to live wickedly. I am sure you took note that God punished the rebellious and wicked but had mercy and saved the righteous.

So far we have seen that God planned for man’s seed, at some time, to crush the head of the great deceiver (the accuser, Satan). He promised also, but not necessarily at the same time, to punish the wicked and have grace and mercy on the righteous.

Chapter 5

God’s Promise to Bless All Nations

About 350 years following Noah and the flood that destroyed all living except for Noah and his family, Abraham was born and seventy-five years later God called Abraham. “The LORD said to Abram, ‘Leave your land, your relatives, and your father’s home. Go to the land that I will show you. I will make you a great nation, I will bless you. I will make your name great, and you will be a blessing. I will bless those who bless you, and whoever curses you, I will curse. Through you every family on earth will be blessed.’ So Abram left, as the LORD had told him.” (Genesis 12:1-4 GWT) “He (Abraham) believed God, and it was credited to him as righteousness.” (Galatians 3:6 NIV)

When He stated all families of the earth, obviously He was not referring only to the nation of Israel which was yet to come for it states all families of the earth. “The Scripture foresaw that God would justify the Gentiles by faith, and announced the gospel in advance to Abraham: ‘All nations will be blessed through you.’ ... The promises were spoken to Abraham and to his seed. The Scripture does not say ‘and to seeds,’ meaning many people, but “and to your seed,” meaning one person, who is Christ.” (Galatians 3:8, 16 NIV)

Hundreds of years passed and the descendants of Abraham, estimated to be over 2 million men, were slaves in Egypt. “A man from the family of Levi took a woman also descended from Levi as his wife. When she conceived and had a son, upon seeing what a fine child he was, she

Υποχώρησαν στην επιθυμία τους να είναι τόσο σοφοί όσο ο Θεός. Επαναστάτησαν εναντίον του Θεού μη τιμώντας την εντολή Του! Αμάρτησαν! Αυτό διέκοψε αυτή την τέλεια σχέση με τον αιώνιο πολύ στοργικό και ελεήμονα Θεό. Η συνέπεια ήταν σκληρή αλλά δίκαιη. Οι ενοχές τους ήταν βαριές και δεν μπορούσαν να κάνουν τίποτα για να επιστρέψουν σε αυτή τη σχέση. Ο Θεός έδωσε μια υπόδειξη για κάτι που είχε σχεδιάσει να συμβεί στο μέλλον, κάτι που θα επέτρεπε στον άνθρωπο να επιστρέψει σε αυτή τη σχέση. «Και θα βάλω εχθρότητα [εχθρότητα] μεταξύ εσένα και της γυναίκας, και μεταξύ των απογόνων σου [του σπόρου] και το δικό της? Θα συντρίψει το κεφάλι σου, και θα χτυπήσεις τη φτέρνα του.” (Γένεση 3:15 NIV)

Αργότερα αυτό το μάθημα θα εξετάσει το σχέδιο του Θεού για τη λύτρωση του ανθρώπου, ώστε να μπορέσει να επιστρέψει στην προηγούμενη τέλεια σχέση.

Κεφάλαιο 4

Ο Θεός θυμώνει με την κακία του ανθρώπου.

Πέρασαν χρόνια αφότου ο Αδάμ και η Εύα επέλεξαν να μην υπακούσουν και η σχέση του ανθρώπου με τον Θεό έγινε χειρότερη. Στην πραγματικότητα, έγινε αφόρητο. «Ο Κύριος είδε ότι η κακία του ανθρώπου ήταν μεγάλη στη γη, και ότι κάθε φαντασία των σκέψεων της καρδιάς του ήταν μόνο κακή συνέχεια. Και ο Κύριος λυπήθηκε (μετανόησε – KJV) που είχε φτιάξει τον άνθρωπο στη γη, και τον στεναχώρησε στην καρδιά του. Έτσι, ο Κύριος είπε: «Θα εξαλείψω (καταστρέψω - ASV) τον άνθρωπο που δημιούργησα από το πρόσωπο της γης, άνθρωπο και κτήνος και έρποντα και πουλιά του ουρανού, γιατί λυπάμαι που τα έφτιαξα. » (Γένεση 6:5-7 RSV)

Αλλά υπήρχε ελπίδα για την ανθρωπότητα γιατί «ο Νώε βρήκε εύνοια στα μάτια του Κυρίου» (Γένεση 6:8 RSV). «Με πίστη ο Νώε, έχοντας προειδοποιηθεί από τον Θεό σχετικά με γεγονότα που δεν είχαν δει ακόμη, έλαβε προσοχή και κατασκεύασε μια κιβωτό [βάρκα, πλοίο] για τη σωτηρία του σπιτικού του. με αυτό καταδίκασε τον κόσμο και έγινε κληρονόμος της δικαιοσύνης που έρχεται από την πίστη». (Εβραίους 11:7 RSV) Ο Νώε έκανε αυτό που ήθελε ο Θεός και όχι αυτό που ήθελε να κάνει, ακόμη κι ενώ όλοι οι γύρω του συνέχιζαν να ζουν πονηρά. Είμαι βέβαιος ότι λάβατε υπόψη σας ότι ο Θεός τιμώρησε τους επαναστάτες και πονηρούς, αλλά ελέησε και έσωσε τους δίκαιους.

Μέχρι τώρα έχουμε δει ότι ο Θεός σχεδίασε το σπέρμα του ανθρώπου, κάποια στιγμή, να συντρίψει το κεφάλι του μεγάλου απατεώνα (του κατήγορου, του Σατανά). Υποσχέθηκε επίσης, αλλά όχι απαραίτητα ταυτόχρονα, να

hid him for three months.” (Exodus 2:1-2 CJB) “Then Pharaoh's daughter went down to the Nile to bathe, and her attendants were walking along the river bank. She saw the basket among the reeds and sent her slave girl to get it. She opened it and saw the baby. He was crying, and she felt sorry for him. ‘This is one of the Hebrew babies,’ she said. Then his sister asked Pharaoh's daughter, ‘Shall I go and get one of the Hebrew women to nurse the baby for you?’ ‘Yes, go,’ she answered. And the girl went and got the baby's mother. Pharaoh's daughter said to her, ‘Take this baby and nurse him for me, and I will pay you.’ So, the woman took the baby and nursed him. When the child grew older, she took him to Pharaoh's daughter and he became her son. She named him Moses, saying, ‘I drew him out of the water.’” (Exodus 2:5-10 NIV)

“By faith Moses, when he became of age, refused to be called the son of Pharaoh's daughter, choosing rather to suffer affliction with the people of God than to enjoy the passing pleasures of sin.” (Hebrews 11:24-25 NKJV)

“But Moses fled from the face of Pharaoh, and dwelt in the land of Midian: and he sat down by a well” (Exodus 2:15 ASV). Having been trained in the luxuries of Egyptian royalty Moses was 40 years old when he fled Pharaoh and Egypt. For the next forty years of his 120-year life he was a lowly shepherd, a profession despised by the Egyptians but honored by God.

“Now Moses was pasturing the flock of Jethro his father-in-law, the priest of Midian; and he led the flock to the west side of the wilderness and came to Horeb, the mountain of God. The angel of the LORD appeared to him in a blazing fire from the midst of a bush; and he looked, and behold, the bush was burning with fire, yet the bush was not consumed. So, Moses said, I must turn aside now and see this marvelous sight, why the bush is not burned up. When the LORD saw that he turned aside to look, God called to him from the midst of the bush and said, ‘Moses, Moses!’ And he said, ‘Here I am.’ Then He said, ‘Do not come near here; remove your sandals from your feet, for the place on which you are standing is holy ground.’ He said also, ‘I am the God of your father, the God of Abraham, the God of Isaac, and the God of Jacob.’ Then Moses hid his face, for he was afraid to look at God.” (Exodus 3:1-6 NASU)

“Then the LORD said, ‘I have seen the affliction of my people who are in Egypt, and have heard their cry because of their taskmasters; I know their sufferings, and I have come down to deliver them out of the hand of the Egyptians ... Come, I will send you to Pharaoh that you

τιμωρήσει τους κακούς και να έχει χάρη και έλεος στους δίκαιους.

Κεφάλαιο 5

Η υπόσχεση του Θεού να ευλογήσει όλα τα έθνη

Περίπου 350 χρόνια μετά τον Νώε και τον κατακλισμό που κατέστρεψε όλους τους ζωντανούς εκτός από τον Νώε και την οικογένειά του, γεννήθηκε ο Αβραάμ και εβδομήντα πέντε χρόνια αργότερα ο Θεός κάλεσε τον Αβραάμ. «Ο Κύριος είπε στον Αβραάμ: Άφησε τη γη σου, τους συγγενείς σου και το σπίτι του πατέρα σου. Πήγαινε στη γη που θα σου δείξω. Θα σε κάνω μεγάλο έθνος, θα σε ευλογήσω. Θα κάνω το όνομά σου μεγάλο, και θα είσαι ευλογία. Θα ευλογήσω αυτούς που σε ευλογούν, και όποιος σε καταριέται, θα βρίζω. Μέσα από εσάς κάθε οικογένεια στη γη θα είναι ευλογημένη». Έτσι ο Αβραάμ έφυγε, όπως του είπε ο Κύριος». (Γένεση 12:1-4 GWT)"Αυτός (ο Αβραάμ) πίστεψε στον Θεό, και του αποδόθηκε ως δικαιοσύνη». (Γαλάτες 3:6 NIV)

Όταν δήλωσε όλες τις οικογένειες της γης, προφανώς δεν αναφερόταν μόνο στο έθνος του Ισραήλ που επρόκειτο να έρθει, γιατί δηλώνει όλες τις οικογένειες της γης. «Η Γραφή προέβλεψε ότι ο Θεός θα δικαίωνε τους Εθνικούς με πίστη, και ανήγγειλε το ευαγγέλιο εκ των προτέρων στον Αβραάμ: «Όλα τα έθνη θα ευλογηθούν μέσω σου». ... Οι υποσχέσεις ειπώθηκαν στον Αβραάμ και στο σπέρμα του. Η Γραφή δεν λέει «και στους σπόρους», που σημαίνει πολλούς ανθρώπους, αλλά «και στο σπέρμα σου», δηλαδή ένα άτομο, που είναι ο Χριστός». (Γαλάτες 3:8, 16 NIV)

Πέρασαν εκατοντάδες χρόνια και οι απόγονοι του Αβραάμ, που υπολογίζεται ότι ήταν πάνω από 2 εκατομμύρια άνδρες, ήταν σκλάβοι στην Αίγυπτο. Ένας άντρας από την οικογένεια του Λευί πήρε για σύζυγό του μια γυναίκα που καταγόταν από τον Λευί. Όταν συνέλαβε και απέκτησε έναν γιο, όταν είδε τι καλό παιδί ήταν, τον έκρυψε για τρεις μήνες». (Έξοδος 2:1-2 CJB)«Τκότα, η κόρη του Φαραώ κατέβηκε στον Νείλο για να κάνει μπάνιο, και οι συνοδοί της περπατούσαν κατά μήκος της όχθης του ποταμού. Είδε το καλάθι ανάμεσα στα καλάμια και έστειλε τη δούλη της να το πάρει. Το άνοιξε και είδε το μωρό. Έκλαιγε και εκείνη τον λυπήθηκε. «Αυτό είναι ένα από τα μωρά Εβραίοι», είπε. Τότε η αδερφή του ρώτησε την κόρη του Φαραώ: «Να πάω να πάρω μια από τις Εβραίες να θηλάσει το μωρό για σένα;» «Ναι, πήγαινε», απάντησε εκείνη. Και το κορίτσι πήγε και πήρε τη μητέρα του μωρού. Η κόρη του Φαραώ της είπε: "Πάρε αυτό το μωρό και θήλασέ το για μένα, και θα σε πληρώσω". Έτσι, η γυναίκα πήρε το μωρό και το θήλασε. Όταν το παιδί μεγάλωσε, το πήγε στην κόρη του Φαραώ

may bring forth my people, the sons of Israel, out of Egypt.” (Exodus 3:7-11 RSV)

“When Pharaoh let the people go, God did not lead them on the road through the Philistine country, though that was shorter. For God said, ‘If they face war, they might change their minds and return to Egypt.’ So, God led the people around by the desert road toward the Red Sea.” (Exodus 13:17-18 NIV) But Pharaoh, desiring to keep the Israelites as slaves, changed his mind and pursued after them with his mighty army. “Moses answered the people, ‘Do not be afraid. Stand firm and you will see the deliverance the LORD will bring you today. The Egyptians you see today you will never see again. The LORD will fight for you; you need only to be still.’ ... But the Lord said ‘The Egyptians will know that I am the LORD when I gain glory through Pharaoh, his chariots and his horsemen.’ ... The water flowed back and covered the chariots and horsemen — the entire army of Pharaoh that had followed the Israelites into the sea. Not one of them survived.” (Exodus 14:13-14; 17; 14:28 NIV)

As they continued their journey toward the land God promised to Abraham, Isaac and Jacob, they came to Mount Sinai. When they left Egypt, they were slaves living under Egyptian laws and leadership but they now needed to become a nation. Here God through Moses gave them many commandments (including those commonly referred to as the Ten Commandments), rules and regulations to govern them as they took their place among other nations. These laws created an awareness of sin. Thus “the law was our schoolmaster [tutor-(ASV); custodian-(RSV); guardian-(ESV)] to bring us unto Christ, that we might be justified by faith.” (Galatians 3:24 KJV)

Is this law giver, Moses [Abraham’s seed], the person that would bless all families of the earth? NO, Moses was not the Messiah.

Chapter 6

Law and Covenant

Moses died never entering the land promised to Abraham as he took credit upon himself for what God did when he struck the rock for water. God through Moses did not bless all nations - only the nation of Israel. Joshua became God’s leader for them. One can read all about the trials and tribulations of the Children of Israel, Abraham’s descendants from the son of promise, Isaac. It was a constant battle for them to live faithful to God. They constantly allowed their desires to lead them astray. But God always welcomed them back when they became aware of their wickedness, repented and turned back to

και έγινε γιος της. Τον ονόμασε Μωυσή,ρητό, «Τον τράβηξα από το νερό.» (Εξοδος 2:5-10 NIV)

«Με πίστη ο Μωυσής, όταν ενηλικιώθηκε, αρνήθηκε να τον αποκαλούν γιό της κόρης του Φαραώ, επιλέγοντας μάλλον να υποφέρει με τον λαό του Θεού παρά να απολαμβάνει τις παροδικές απολαύσεις της αμαρτίας». (Εβραίους 11:24-25 NKJV)

«Ο Μωυσής όμως έφυγε από το πρόσωπο του Φαραώ και κατοίκησε στη γη Μαδιάμ· και κάθισε κοντά σε ένα πηγάδι» (Εξοδος 2:15). Έχοντας εκπαιδευτεί στις πολυτέλειες των αιγυπτιακών βασιλέων, ο Μωυσής ήταν 40 ετών όταν έφυγε από τον Φαραώ και την Αίγυπτο. Τα επόμενα σαράντα χρόνια της 120χρονης ζωής του ήταν ταπεινός βοσκός, επάγγελμα που περιφρονούνταν από τους Αιγύπτιους αλλά το τιμούσαν ο Θεός.

«Τώρα ο Μωυσής βοσκούσε το κοπάδι του Ιοθόρ, του πεθερού του, του ιερέα της Μαδιάμ. και οδήγησε το κοπάδι στη δυτική πλευρά της ερήμου και έφτασε Horeb, το βουνό του Θεού. Ο άγγελος του Κυρίου του εμφανίστηκε σε μια φλεγόμενη φωτιά από τη μέση ενός θάμνου. και κοίταξε, και ιδού, ο θάμνος καιγόταν από φωτιά, αλλά ο θάμνος δεν είχε καταναλωθεί. Έτσι, είπε ο Μωυσής, πρέπει να γυρίσω στην άκρη τώρα και να δω αυτό το υπέροχο θέαμα, γιατί ο θάμνος δεν έχει καεί. Όταν ο Κύριος είδε ότι γύρισε στην άκρη για να κοιτάξει, ο Θεός τον φώναξε από τη μέση του θάμνου και του είπε: "Μωυσή, Μωυσή!" Και είπε, «Εδώ είμαι». Τότε είπε: «Μην πλησιάζεις εδώ. βγάλε τα σανδάλια σου από τα πόδια σου, γιατί το μέρος στο οποίο στέκεσαι είναι ιερό έδαφος». Είπε επίσης: «Εγώ είμαι ο Θεός του πατέρα σου, ο Θεός του Αβραάμ, ο Θεός του Ισαάκ και ο Θεός του Ιακώβ». Τότε ο Μωυσής έκρυψε το πρόσωπό του, γιατί φοβόταν να κοιτάξει τον Θεό». (Εξοδος 3:1-6 NASU)

«Τότε ο Κύριος είπε: «Είδα τη θλίψη του λαού μου που είναι στην Αίγυπτο, και άκουσα την κραυγή τους εξαιτίας των δασκάλων τους. Γνωρίζω τα παθήματά τους, και κατέβηκα για να τους ελευθερώσω από τα χέρια των Αιγυπτίων... Έλα, θα σε στείλω στον Φαραώ για να βγάλεις τον λαό μου, τους γιους του Ισραήλ, από την Αίγυπτο.» (Εξοδος). 3:7-11 RSV)

«Όταν ο Φαραώ άφησε τους ανθρώπους να φύγουν, ο Θεός δεν τους οδήγησε στο δρόμο που διέσχιζε τη χώρα των Φιλισταίων, αν και αυτό ήταν πιο σύντομο. Γιατί ο Θεός είπε: «Αν αντιμετωπίσουν πόλεμο, μπορεί να αλλάξουν γνώμη και να επιστρέψουν στην Αίγυπτο». Έτσι, ο Θεός οδήγησε τους ανθρώπους γύρω από τον έρημο δρόμο προς την Ερυθρά Θάλασσα». (Εξοδος 13:17-18 NIV) Αλλά ο Φαραώ, επιθυμώντας να κρατήσει τους

keeping his commandments. The law given by God through Moses did not offer any forgiveness; it only pointed to a redeemer, the Messiah (Greek *Christos*), who was to come who would save man from his sins.

“The LORD your God will raise up a prophet like me for you from among your relatives. You must listen to him.” “I will raise up a prophet like you from among their relatives, and I will place my words in his mouth so that he may expound everything that I have commanded to them. But if someone will not listen to those words that the prophet speaks in my name, I will hold him accountable.” (Deuteronomy 18:15, 18-19 ISV)

Are you like the Children of Israel being constantly bombarded with temptations, sometimes yielding and in need of forgiveness?

Chapter 7

A New Covenant

“Behold, the days are coming, says the LORD, when I will make a new covenant with the house of Israel and with the house of Judah — not according to the covenant that I made with their fathers in the day that I took them by the hand to lead them out of the land of Egypt.” (Jeremiah 31:31-32 NKJV)

“You have come to God, the judge of all men, to the spirits of righteous men made perfect, to Jesus the mediator of a new covenant.” (Hebrews 12:23-24 NIV)

“Therefore he (Christ) is the mediator of a new covenant, so that those who are called may receive the promised eternal inheritance.” (Hebrews 9:15 RSV)

How is one called and what must be done in order to receive this promise of eternal life?

“It is impossible that the blood of bulls and goats should take away sins. Consequently, when Christ came into the world, he said, ‘Sacrifices and offerings thou hast not desired, but a body hast thou prepared for me; in burnt offerings and sin offerings thou hast taken no pleasure.’ Then I said, ‘Lo, I have come to do thy will, O God,’ as it is written of me in the roll of the book. When he said above, ‘Thou hast neither desired nor taken pleasure in sacrifices and offerings and burnt offerings and sin offerings’ (these are offered according to the law), then he added, ‘Lo, I have come to do thy will.’ He abolishes the first in order to establish the second. And by that will we have been sanctified [made holy - NIV] through the offering of the body of Jesus Christ once for all.” (Hebrews 10:4-10 RSV)

Ισραηλίτες ως σκλάβους, άλλαξε γνώμη και τους καταδίωξε με τον πανίσχυρο στρατό του. «Ο Μωυσής απάντησε στον λαό: «Μη φοβάστε. Μείνετε σταθεροί και θα δείτε την απελευθέρωση που θα σας φέρει ο Κύριος σήμερα. Τους Αιγύπτιους που βλέπετε σήμερα δεν θα τους ξαναδείτε ποτέ. Ο Κύριος θα πολεμήσει για σένα. χρειάζεται μόνο να μείνεις ακίνητος.»... Αλλά ο Κύριος είπε «Οι Αιγύπτιοι θα μάθουν ότι είμαι ο Κύριος όταν αποκτήσω δόξα μέσω του Φαραώ, των αρμάτων του και των ιππέων του». ... Το νερό κύλησε πίσω και κάλυψε τα άρματα και τους ιππείς — ολόκληρο το στρατό του Φαραώ που είχε ακολουθήσει τους Ισραηλίτες στη θάλασσα. Κανένας από αυτούς δεν επέζησε». (Εξοδος 14:13-14· 17· 14:28 NIV)

Καθώς συνέχιζαν το ταξίδι τους προς τη γη που υποσχέθηκε ο Θεός στον Αβραάμ, τον Ισαάκ και τον Ιακώβ, ήρθαν στο όρος Σινά. Όταν έφυγαν από την Αίγυπτο, ήταν σκλάβοι που ζούσαν υπό τους αιγυπτιακούς νόμους και την ηγεσία, αλλά τώρα έπρεπε να γίνουν έθνος. Εδώ ο Θεός μέσω του Μωυσή τους έδωσε πολλές εντολές (συμπεριλαμβανομένων εκείνων που συνήθως αναφέρονται ως Δέκα Εντολές), κανόνες και κανονισμούς για να τους διέπουν καθώς έπαιρναν τη θέση τους ανάμεσα σε άλλα έθνη. Αυτοί οι νόμοι δημιούργησαν μια επίγνωση της αμαρτίας. Έτσι «ο νόμος ήταν ο δάσκαλός μας [δάσκαλος-(ASV)· θεματοφύλακας-(RSV); φύλακας-(ESV)] για να μας φέρει στον Χριστό, ώστε να δικαιωθούμε με την πίστη». (Γαλάτες 3:24 KJV)

Είναι αυτός ο νομοδότης, ο Μωυσής [το σπέρμα του Αβραάμ], το πρόσωπο που θα ευλογούσε όλες τις οικογένειες της γης; ΟΧΙ, ο Μωυσής δεν ήταν ο Μεσσίας.

Κεφάλαιο 6

Νόμος και Διαθήκη

Ο Μωυσής πέθανε όταν δεν μπήκε ποτέ στη γη που είχε υποσχεθεί στον Αβραάμ καθώς ανέλαβε τα εύσημα για αυτό που έκανε ο Θεός όταν χτύπησε τον βράχο για νερό. Ο Θεός μέσω του Μωυσή δεν ευλόγησε όλα τα έθνη - μόνο το έθνος του Ισραήλ. Ο Ιησούς του Ναυή έγινε ο ηγέτης του Θεού για αυτούς. Μπορεί κανείς να διαβάσει τα πάντα για τις δοκιμασίες και τις θλίψεις των Παιδιών του Ισραήλ, των απογόνων του Αβραάμ από τον γιο της επαγγελίας, τον Ισαάκ. Ήταν μια συνεχής μάχη για αυτούς να ζήσουν πιστά στον Θεό. Συνεχώς επέτρεπαν στις επιθυμίες τους να τους παρασύρουν. Αλλά ο Θεός πάντα τους καλωσόριζε όταν αντιλήφθηκαν την κακία τους, μετανοούσαν και επέστρεφαν στην τήρηση των εντολών του. Ο νόμος που δόθηκε από τον Θεό μέσω του Μωυσή δεν πρόσφερε καμία συγχώρηση. έδειχνε μόνο έναν λυτρωτή, τον Μεσσία (Έλληνας Χρήστος), που επρόκειτο

“Concerning this salvation, the prophets, who spoke of the grace that was to come to you, searched intently and with the greatest care, trying to find out the time and circumstances to which the Spirit of Christ in them was pointing when he predicted the sufferings of Christ and the glories that would follow. It was revealed to them that they were not serving themselves but you, when they spoke of the things that have now been told you by those who have preached the gospel to you by the Holy Spirit sent from heaven. Even angels long to look into these things.” (1 Peter 1:10-12 NIV)

“You see, at just the right time, when we were still powerless, Christ died for the ungodly. Very rarely will anyone die for a righteous man, though for a good man someone might possibly dare to die. But God demonstrates his own love for us in this: While we were still sinners, Christ died for us.” (Romans 5:6-8 NIV)

“And he took bread, gave thanks and broke it, and gave it to them, saying, ‘This is my body given for you; do this in remembrance of me.’ In the same way, after the supper he took the cup, saying, ‘This cup is the new covenant in my blood, which is poured out for you.’” (Luke 22:19-20 NIV)

Therefore, the pouring out of Christ’s blood, the giving of His life and body as the atoning sacrifice by crucifixion, and His resurrection from the grave established the New Covenant. This blood sacrifice, sin-offering, of the incarnate God provides what the sin-offering of blood of bulls and goats of the covenant given by God through Moses was not able to do. Christ did not remain dead (His physical body did not see corruption; i.e., decay and return to dust. Psalm 16:10) as God raised Him from the grave thereby overcoming the only hold Satan had on man. Therefore Christ, the seed of Adam, crushed the head of Satan when He was brought back to life, resurrected, thereby becoming victorious over death. “And I will put enmity [hostility] between you and the woman, and between your offspring [seed] and hers; he will crush your head, and you will strike his heel.” (Genesis 3:15 NIV)

Does Christ’s atoning sacrifice provide forgiveness to everyone or only to those who choose to accept Him and His free gift of salvation?

God promised Abraham, Isaac and Jacob that their descendants would be given a land flowing with milk and honey, an earthly Promised Land. This promise was fulfilled following their leaving Egyptian slavery behind and accepting God’s covenant through Moses with the sacrifices of the blood of sheep and “bulls and goats.”

να έρθει που θα έσωζε τον άνθρωπο από τις αμαρτίες του.

«Ο Κύριος ο Θεός σου θα αναδείξει έναν προφήτη σαν εμένα για σένα από τους συγγενείς σου. Πρέπει να τον ακούσεις». «Θα αναδείξω έναν προφήτη σαν εμένα από τους συγγενείς τους, και θα βάλω τα λόγια μου στο στόμα του για να τους εξηγήσει όλα όσα τους πρόσταξα. Αλλά αν κάποιος δεν ακούσει αυτά τα λόγια που λέει ο προφήτης στο όνομά μου, θα τον λογοδοτήσω». (Δευτερονόμιο 18:15, 18-19 ISV)

Είστε σαν τα Παιδιά του Ισραήλ που βομβαρδίζονται συνεχώς με πειρασμούς, μερικές φορές υποχωρούν και χρειάζονται συγχώρεση;

Κεφάλαιο 7 Μια Νέα Συμφωνία

«Ιδού, έρχονται ημέρες, λέει ο Κύριος, όταν θα κάνω νέα διαθήκη με τον οίκο Ισραήλ και με τον οίκο του Ιούδα — όχι σύμφωνα με τη διαθήκη που έκανα με τους πατέρες τους την ημέραότι Τους έπιασα από το χέρι για να τους οδηγήσω έξω από τη γη της Αιγύπτου.» (Ιερεμίας 31:31-32 NKJV)

«Έχετε έρθει στον Θεό, τον κριτή όλων των ανθρώπων, στα πνεύματα των δικαίων ανθρώπων που έχουν τελειοποιηθεί, στον Ιησού τον μεσολαβητή μιας νέας διαθήκης». (Εβραίους 12:23-24 NIV)

"Επομένως, αυτός (ο Χριστός) είναι ο μεσάζων μιας νέας διαθήκης, ώστε όσοι καλούνται να λάβουν την υποσχέση αιώνια κληρονομιά. (Εβραίους 9:15 RSV) Πώς καλείται κανείς και τι πρέπει να γίνει για να λάβει αυτή την υπόσχεση της αιώνιας ζωής;

«Είναι αδύνατο το αίμα των ταύρων και των κασίκων να αφαιρεί αμαρτίες. Κατά συνέπεια, όταν ο Χριστός ήρθε στον κόσμο, είπε: «Θυσίες και προσφορές δεν ήθελες, αλλά ένα σώμα ετοίμασες για μένα. σε ολοκαυτώματα και θυσίες για αμαρτία δεν ευχαρίστησες». Τότε είπα: «Να, ήρθα να κάνω το θέλημά σου, Θεέ», όπως είναι γραμμένο για μένα στον κύλινδρο του βιβλίου. Όταν είπα παραπάνω, «Ούτε θυσίες και προσφορές και ολοκαυτώματα και θυσίες για αμαρτία δεν επιθυμήσατε ούτε ευχαριστηθήκατε» (αυτά προσφέρονται σύμφωνα με το νόμο), τότε πρόσθεσε: «Ιδού, ήρθα να κάνω το θέλημά σου». Καταργεί το πρώτο για να ιδρύσει το δεύτερο. Και με αυτό το θέλημα έχουμε αγιαστεί [αγιαστεί - NIV] μέσω της προσφοράς του σώματος του Ιησού Χριστού μια για πάντα». (Εβραίους 10:4-10 RSV)

However, only those who put their trust in God through obedience and remained faithful were allowed to enter into their Promised Land.

For hundreds of years, they reached great heights while faithful to God by keeping His commandments and sank to great depths when they rebelled against God by following the ways of the world around them. However, God was always faithful to accept them back when they acknowledged their sins, repented of their wickedness and asked for God's mercy and forgiveness.

God's promise to Abraham that his "seed" would bless all nations arrived with the birth of Jesus by the Holy Spirit through Mary. The fulfillment of all prophecies, His life, miracles and eye witness testimony, and some secular, non-Christian or Roman, witnesses leave no doubt about His claim to be the "Son of God and the Son of Man."

"For since the law (Old Covenant) has but a shadow of the good things to come instead of the true form of these realities, it can never, by the same sacrifices that are continually offered every year, make perfect those who draw near. Otherwise, would they not have ceased to be offered, since the worshipers, having once been cleansed, would no longer have any consciousness of sin? But in these sacrifices, there is a reminder of sin every year. For it is impossible for the blood of bulls and goats to take away sins.

"Consequently, when Christ came into the world, he said, 'Sacrifices and offerings you have not desired, but a body have you prepared for me; in burnt offerings and sin offerings you have taken no pleasure.' Then I said, 'Behold, I have come to do your will, O God, as it is written of me in the scroll of the book.'

"When he said above, 'You have neither desired nor taken pleasure in sacrifices and offerings and burnt offerings and sin offerings' (these are offered according to the law), then he added, 'Behold, I have come to do your will. He abolishes the first in order to establish the second. And by that will we have been sanctified through the offering of the body of Jesus Christ once for all.

"And every priest stands daily at his service, offering repeatedly the same sacrifices, which can never take away sins. But when Christ had offered for all time a single sacrifice for sins, he sat down at the right hand of God, waiting from that time until his enemies should be made a footstool for his feet. For by a single offering, he has perfected for all time those who are being sanctified. And the Holy Spirit also bears witness to us; for after saying,

«Σχετικά με αυτή τη σωτηρία, οι προφήτες, οι οποίοι μίλησαν για τη χάρη που επρόκειτο να έρθει σε εσάς, έψαξαν προσεκτικά και με τη μεγαλύτερη προσοχή, προσπαθώντας να ανακαλύψουν τον χρόνο και τις συνθήκες στις οποίες έδειχνε το Πνεύμα του Χριστού μέσα τους όταν προέβλεπε την τα βάσανα του Χριστού και οι δόξες που θα ακολουθούσαν. Τους αποκαλύφθηκε ότι δεν υπηρετούσαν τον εαυτό τους αλλά εσάς, όταν μίλησαν για τα πράγματα που σας είπαν τώρα εκείνοι που σας κήρυξαν το ευαγγέλιο από το Άγιο Πνεύμα που εστάλη από τον ουρανό. Ακόμη και οι άγγελοι λαχταρούν να εξετάσουν αυτά τα πράγματα». (1 Πέτρου 1:10-12 NIV)

"Βλέπετε, την κατάλληλη στιγμή, όταν ήμασταν ακόμη ανίσχυροι, ο Χριστός πέθανε για τους ασεβείς. Πολύ σπάνια θα πεθάνει κάποιος για έναν δίκαιο άνθρωπο, αν και για έναν καλό άνθρωπο κάποιος μπορεί να τολμήσει να πεθάνει. Αλλά ο Θεός δείχνει τη δική του αγάπη για εμάς με αυτό: Ενώ ήμασταν ακόμη αμαρτωλοί, ο Χριστός πέθανε για εμάς». (Ρωμαίους 5:6-8 NIV)

«Και πήρε ψωμί, ευχαρίστησε, το έσπασε και τους το έδωσε λέγοντας: Αυτό είναι το σώμα μου που δόθηκε για εσάς. Κάνε αυτό στη μνήμη μου». Με τον ίδιο τρόπο, μετά το δείπνο, πήρε το ποτήρι, λέγοντας: «Αυτό το ποτήρι είναι η νέα διαθήκη στο αίμα μου, που χύνεται για εσάς»» (Λουκάς 22:19-20).

Επομένως, η έκχυση του αίματος του Χριστού, η προσφορά της ζωής και του σώματός Του ως εξιλεωτική θυσία με σταύρωση και η ανάστασή Του από τον τάφο καθιέρωσαν τη Νέα Διαθήκη. Αυτή η θυσία αίματος, η προσφορά για την αμαρτία, του ενσαρκωμένου Θεού παρέχει αυτό που δεν μπόρεσε να κάνει η προσφορά για την αμαρτία του αίματος των ταύρων και των τράγων της διαθήκης που δόθηκε από τον Θεό μέσω του Μωυσή. Ο Χριστός δεν παρέμεινε νεκρός (το φυσικό σώμα Του δεν είδε διαφθορά, δηλ. φθορά και επιστροφή στο χώμα. Ψαλμός 16:10) καθώς ο Θεός Τον ανέστησε από τον τάφο υπερνικώντας έτσι τη μοναδική δέσμευση που είχε ο Σατανάς στον άνθρωπο. Επομένως, ο Χριστός, το σπέρμα του Αδάμ, συνέτριψε το κεφάλι του Σατανά όταν Αυτός επανήλθε στη ζωή, αναστήθηκε, κερδίζοντας έτσι τον θάνατο. "Και θα βάλω εχθρότητα [εχθρότητα] ανάμεσα σε σένα και στη γυναίκα, και ανάμεσα στους απογόνους σου [σπόρους] και το δικό της? Θα σου συντρίψει το κεφάλι και θα του χτυπήσεις τη φτέρνα». (Γένεση 3:15 NIV)

Η εξιλεωτική θυσία του Χριστού παρέχει συγχώρεση σε όλους ή μόνο σε εκείνους που επιλέγουν να τον δεχτούν και το δωρεάν δώρο της σωτηρίας Του;

‘This is the covenant that I will make with them after those days, declares the Lord: I will put my laws on their hearts, and write them on their minds.’” (Hebrews 10:1-16 ESV)

“Then he adds, ‘I will no longer hold their sins and their disobedience against them.’ When sins are forgiven, there is no longer any need to sacrifice for sins. Brothers and sisters, because of the blood of Jesus we can now confidently go into the holy place.” (Hebrews 10:17-19 GWT) The New Covenant came with the blood sacrifice of Jesus of Nazareth, a man without the spots or blemishes of sin, “The Lamb of God who takes away the sin of the world!” Christians remember Christ’s atoning sacrifice by partaking of what is commonly referred to as the Lord’s Supper.

Chapter 8

The Free Gift of Salvation

As shown in the creation of Adam and Eve, man was given the ability to choose and make decisions. This is also borne out by the Children of Israel, those God chose to bring Christ into the world, were constantly choosing to please self thus rebelling against God then suffering the consequences. Paul tells us “For the wages of sin is death; but the gift of God is eternal life through Jesus Christ our Lord.” (Romans 6:23 KJV) Adam and Eve learned this lesson the hard way.

Those who choose to become part of Jesus’ New Covenant, those in Christ, receive salvation, forgiveness of sins by the cleansing blood of Christ and eternal life in the spiritual Promised Land.

“No one else can save us. Indeed, we can be saved only by the power of the one named Jesus and not by any other person.” (Acts 4:12 GWT)

“For I am not ashamed of the gospel [Christ (rd)]: it is the power of God for salvation to everyone who has faith, to the Jew first and also to the Greek. For in it the righteousness of God is revealed.” (Romans 1:16-17 RSV)

So, all of us have sinned. Christ is our sin-offering. The Gospel, THE RESURRECTED CHRIST, is the power of salvation, forgiveness of sin.

A. Then who is this Christ, Jesus of Nazareth?

- “In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God.” (John 1:1 NKJV)

Ο Θεός υποσχέθηκε στον Αβραάμ, τον Ισαάκ και τον Ιακώβ ότι στους απογόνους τους θα δοθεί μια γη που θα ρέει γάλα και μέλι, μια γήινη Γη της Επαγγελίας. Αυτή η υπόσχεση εκπληρώθηκε αφού άφησαν πίσω τους την αιγυπτιακή σκλαβιά και αποδέχθηκαν τη διαθήκη του Θεού μέσω του Μωυσή με τις θυσίες του αίματος προβάτων και «ταύρων και κατσίκων». Ωστόσο, μόνο εκείνοι που εμπιστεύονταν τον Θεό μέσω της υπακοής και παρέμειναν πιστοί είχαν τη δυνατότητα να εισέλθουν στη Γη της Επαγγελίας τους.

Για εκατοντάδες χρόνια, έφτασαν σε μεγάλα ύψη ενώ ήταν πιστοί στον Θεό τηρώντας τις εντολές Του και βυθίστηκαν σε μεγάλα βάθη όταν επαναστάτησαν ενάντια στον Θεό ακολουθώντας τους τρόπους του κόσμου γύρω τους. Ωστόσο, ο Θεός ήταν πάντα πιστός να τους δεχτεί ξανά όταν αναγνώρισαν τις αμαρτίες τους, μετανοούσαν για την κακία τους και ζητούσαν το έλεος και τη συγχώρεση του Θεού.

Η υπόσχεση του Θεού στον Αβραάμ ότι το «σπέρμα» του θα ευλογούσε όλα τα έθνη έφτασε με τη γέννηση του Ιησού από το Άγιο Πνεύμα μέσω της Μαρίας. Η εκπλήρωση όλων των προφητειών, της ζωής Του, των θαυμάτων και των μαρτυριών αυτοπτών μαρτύρων και ορισμένων κοσμικών, μη χριστιανών ή Ρωμαίων, μαρτύρων δεν αφήνουν καμία αμφιβολία για τον ισχυρισμό Του ότι είναι ο «Υιός του Θεού και ο Υιός του Ανθρώπου».

«Διότι ο νόμος (Παλαιά Διαθήκη) δεν έχει παρά μια σκιά των καλών πραγμάτων που θα έρθουν αντί για την αληθινή μορφή αυτών των πραγματικότητων, δεν μπορεί ποτέ, με τις ίδιες θυσίες που προσφέρονται συνεχώς κάθε χρόνο, να τελειοποιήσει αυτούς που πλησιάζουν. Διαφορετικά, δεν θα έπαυαν να προσφέρονται, αφού οι προσκυνητές, αφού είχαν καθαριστεί, δεν θα είχαν πλέον καμία συναίσθηση της αμαρτίας; Αλλά σε αυτές τις θυσίες, υπάρχει μια υπενθύμιση της αμαρτίας κάθε χρόνο. Διότι είναι αδύνατον το αίμα των ταύρων και των κατσίκων να αφαιρέσει αμαρτίες.

«Συνεπώς, όταν ο Χριστός ήρθε στον κόσμο, είπε: «Θυσίες και προσφορές δεν επιθυμήσατε, αλλά σώμα έχετε ετοιμάσει για μένα. στα ολοκαυτώματα και τις προσφορές για την αμαρτία δεν έχετε ευχαριστηθεί». Τότε είπα: «Ίδού, ήρθα να κάνω το θέλημά σου, Θεέ, όπως είναι γραμμένο για μένα στον κύλινδρο του βιβλίου».

«Όταν είπε παραπάνω: «Δεν επιθυμήσατε ούτε ευχαριστηθήκατε θυσίες και προσφορές και ολοκαυτώματα και προσφορές για αμαρτία» (αυτά

- “He was in the world, and the world was made through Him, and the world did not know Him.” (John 1:10 NKJV)
- “The Word became human and lived among us. We saw his glory. It was the glory that the Father shares with his only Son, a glory full of kindness and truth.” (John 1:14 GWT)
- “Although he was in the form of God and equal with God, he did not take advantage of this equality. Instead, he emptied himself by taking on the form of a servant, by becoming like other humans, by having a human appearance. He humbled himself by becoming obedient to the point of death, death on a cross.” (Philippians 2:6-8-GWT)
- “The next day John saw Jesus coming toward him, and said, “Behold! **The Lamb of God who takes away the sin of the world!** This is He of whom I said, “After me comes a Man who is preferred before me, for He was before me.”” (John 1:29-30 NKJV)
- “When He had been baptized, Jesus came up immediately from the water; and behold, the heavens were opened to Him, and He saw the Spirit of God descending like a dove and alighting upon Him.” (Matthew 3:16 NKJV)
- “When Jesus came to the region of Caesarea Philippi, he asked his disciples, ‘Who do people say the Son of Man is?’ They answered, ‘Some say you are John the Baptizer, others Elijah, still others Jeremiah or one of the prophets.’ He asked them, ‘But who do you say I am?’ Simon Peter answered, ‘You are the Messiah, the Son of the living God!’ Jesus replied, ‘Simon, son of Jonah, you are blessed! No human revealed this to you, but my Father in heaven revealed it to you.’” (Matthew 16:13-18 GWT)
- “For *there is* one God and one Mediator between God and men, *the* Man Christ Jesus, who gave Himself a ransom for all.” (1 Timothy 2:5-6 NKJV)
- For in Him dwells all the fullness of the Godhead bodily.” (Colossians 2:9 NKJV)

B. Why does man need a mediator?

- “Your iniquities have separated you from your God; And your sins have hidden *His* face from you, So, that He will not hear.” (Isaiah 59:2 NKJV)
- “I put this in human terms because you are weak in your natural selves. Just as you used to offer the parts of your body in slavery to impurity and to ever-increasing wickedness ... For the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life in Christ Jesus our Lord.” (Romans 6:19...23 NIV)

προσφέρονται σύμφωνα με το νόμο), τότε πρόσθεσε: «Ίδού, ήρθα να κάνω το θέλημά σου. Καταργεί το πρώτο για να ιδρύσει το δεύτερο. Και με αυτό το θέλημα έχουμε αγιαστεί μέσω της προσφοράς του σώματος του Ιησού Χριστού μια για πάντα.

«Και κάθε ιερέας στέκεται καθημερινά στην υπηρεσία του, προσφέροντας επανειλημμένα τις ίδιες θυσίες, που δεν μπορούν ποτέ να αφαιρέσουν αμαρτίες. Όταν όμως ο Χριστός πρόσφερε για πάντα μια θυσία για τις αμαρτίες, κάθισε στα δεξιά του Θεού, περιμένοντας από τότε μέχρι να γίνουν οι εχθροί του υποπόδιο για τα πόδια του. Διότι με μία μόνο προσφορά, τελειοποίησε για πάντα εκείνους που αγιάζονται. Και το Άγιο Πνεύμα επίσης μας δίνει μαρτυρία. Διότι αφού είπε: Αυτή είναι η διαθήκη που θα κάνω μαζί τους μετά από εκείνες τις ημέρες, λέει ο Κύριος: Θα βάλω τους νόμους μου στις καρδιές τους και θα τους γράψω στο μυαλό τους.» (Εβραίους 10:1-16 ESV).

«Στη συνέχεια προσθέτει: «Δεν θα κρατάω πλέον τις αμαρτίες τους και την ανυπακοή τους εναντίον τους». Όταν οι αμαρτίες συγχωρούνται, δεν υπάρχει πλέον καμία ανάγκη να θυσιάσουμε για τις αμαρτίες. Αδελφοί και αδελφές, χάρη στο αίμα του Ιησού μπορούμε τώρα με σιγουριά να πάμε στον άγιο τόπο». (Εβραίους 10:17-19 GWT) Η Νέα Διαθήκη ήρθε με τη θυσία αίματος του Ιησού από τη Ναζαρέτ, ενός ανθρώπου χωρίς κηλίδες ή ελαττώματα της αμαρτίας, «Το Αμνό του Θεού που παίρνει την αμαρτία του κόσμου!» Οι Χριστιανοί θυμούνται την εξιλεωτική θυσία του Χριστού παίρνοντας αυτό που συνήθως αναφέρεται ως Δείπνο του Κυρίου.

Κεφάλαιο 8

Το δωρεάν δώρο της σωτηρίας

Όπως φαίνεται στη δημιουργία του Αδάμ και της Εύας, δόθηκε στον άνθρωπο η ικανότητα να επιλέγει και να παίρνει αποφάσεις. Αυτό επιβεβαιώνεται επίσης από τα Παιδιά του Ισραήλ, εκείνοι που ο Θεός επέλεξε να φέρει τον Χριστό στον κόσμο, επέλεξαν συνεχώς να ευχαριστήσουν τον εαυτό τους, επαναστατώντας έτσι εναντίον του Θεού και στη συνέχεια υπέστησαν τις συνέπειες. Ο Παύλος μας λέει «Διότι ο μισθός της αμαρτίας είναι θάνατος. αλλά το δώρο του Θεού είναι η αιώνια ζωή μέσω Ιησού Χριστού του Κυρίου μας». (Ρωμαίους 6:23 KJV) Ο Αδάμ και η Εύα έμαθαν αυτό το μάθημα με τον δύσκολο τρόπο.

Όσοι επιλέγουν να γίνουν μέρος της Νέας Διαθήκης του Ιησού, όσοι είναι εν Χριστώ, λαμβάνουν σωτηρία, άφεση αμαρτιών με το καθαριστικό αίμα του Χριστού και αιώνια ζωή στην πνευματική Γη της Επαγγελίας.

- “All have sinned and fall short of the glory of God, and are justified freely by his grace through the redemption that came by Christ Jesus. God presented him as a sacrifice of atonement, through faith in his blood.” (Romans 3:23-25 NIV)
- “Do you not know that the unrighteous will not inherit the kingdom of God? Do not be deceived. Neither fornicators, nor idolaters, nor adulterers, nor homosexuals, nor sodomites [sexual perverts (RSV)], nor thieves, nor covetous [greedy (NIV)], nor drunkards, nor revilers [slanderers (NIV)], nor extortioners [swindlers (NIV)] will inherit the kingdom of God.” (1 Corinthians 6:9-10 NKJV)
- “My dear children, I write this to you so that you will not sin. But if anybody does sin, we have one who speaks to the Father in our defense — Jesus Christ, the Righteous One. He is the atoning sacrifice for our sins.” (1 John 2:1-2 NIV)
- “The gospel of Christ, for it is the power of God to salvation for everyone who believes, for the Jew first and also for the Greek.” (Romans 1:16 NKJV)
- “For there is one God, and there is one mediator between God and men, the man Christ Jesus, who gave himself as a ransom for all.” (1 Timothy 2:5-6 ESV)

C. What is the Gospel of Christ?

- “In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God.” (John 1:1-2NKJV)
- “Let it be known to you all, and to all the people of Israel, that by the name of Jesus Christ of Nazareth, whom you crucified, whom God raised from the dead, by Him this man stands here before you whole. This is the *‘stone which was rejected by you builders, which has become the chief cornerstone.’* **Nor is there salvation in any other [that is Christ (rd)],** for there is no other name under heaven given among men by which we must be saved.” (Acts 4:10-12 NKJV)
- “**In Him** we have redemption through His blood, the forgiveness of sins, according to the riches of His grace.” (Ephesians 1:7-8 NKJV)
- “[All] are **justified freely by his grace through the redemption that came by Christ Jesus.** God presented him as a sacrifice of atonement, through faith in his blood.” (Romans 3:24-25 NIV)
- “Moreover, brethren, I declare to you the gospel which I preached to you, which also you received and in which you stand, by which also you are saved, if you hold fast that word which I preached to you — unless you believed in vain. For I delivered to you first of all that which I also received: that **Christ died for our sins according to**

«Κανείς άλλος δεν μπορεί να μας σώσει. Πράγματι, μπορούμε να σωθούμε μόνο με τη δύναμη αυτού που ονομάζεται Ιησούς και όχι από κανένα άλλο πρόσωπο». (Πράξεις 4:12 GWT)

«Διότι δεν ντρέπομαι για το ευαγγέλιο [ο Χριστός (ο)]: είναι η δύναμη του Θεού για τη σωτηρία καθενός που έχει πίστη, πρώτα στον Ιουδαίο και επίσης στον Έλληνα. Διότι σε αυτό αποκαλύπτεται η δικαιοσύνη του Θεού». (Ρωμαίους 1:16-17 RSV)

Άρα, όλοι μας έχουμε αμαρτήσει. Ο Χριστός είναι η προσφορά μας για την αμαρτία. Το Ευαγγέλιο, Ο ΑΝΑΣΤΟΣ ΧΡΙΣΤΟΣ, είναι η δύναμη της σωτηρίας, της συγχώρεσης της αμαρτίας.

B. Τότε ποιος είναι αυτός ο Χριστός, ο Ιησούς από τη Ναζαρέτ:

- «Στην αρχή ήταν ο Λόγος, και ο Λόγος ήταν με τον Θεό, και ο Λόγος ήταν Θεός». (Ιωάννης 1:1 NKJV)
- «Ήταν στον κόσμο, και ο κόσμος έγινε μέσω αυτού, και ο κόσμος δεν τον γνώρισε». (Ιωάννης 1:10 NKJV)
- «Ο Λόγος έγινε άνθρωπος και έζησε ανάμεσα μας. Είδαμε τη δόξα του. Ήταν η δόξα που μοιράζεται ο Πατέρας με τον μονογενή Υιό του, μια δόξα γεμάτη καλοσύνη και αλήθεια." (Ιωάννης 1:14 GWT)
- «Αν και ήταν με τη μορφή του Θεού και ίσος με τον Θεό, δεν εκμεταλλεύτηκε αυτή την ισότητα. Αντίθετα, άδειασε τον εαυτό του παίρνοντας τη μορφή του υπηρέτη, με το να γίνει σαν τους άλλους ανθρώπους, έχοντας μια ανθρώπινη εμφάνιση. Ταπείνωσε τον εαυτό του με το να γίνει υπάκουος μέχρι θανάτου, θάνατος στον σταυρό». (Πίλιπποι 2:6-8-GWT)
- «Την επόμενη μέρα ο Ιωάννης είδε τον Ιησού να έρχεται προς το μέρος του και είπε: «Ιδού, ο Αμνός του Θεού που παίρνει την αμαρτία του κόσμου! Αυτός είναι για τον οποίο είπα: «Μετά από εμένα έρχεται ένας άνθρωπος που είναι προτιμότερος από εμένα. γιατί ήταν πριν από μένα.» (Ιωάννης 1:29-30 NKJV)
- «Όταν βαφτίστηκε, ο Ιησούς ανέβηκε αμέσως από το νερό. και ιδού, του άνοιξαν οι ουρανοί, και Αυτός είδε το Πνεύμα του Θεού να κατεβαίνει σαν περιστέρι και να κατεβαίνει πάνω Του». (Ματθαίος 3:16 NKJV)
- «Όταν ο Ιησούς ήρθε στην περιοχή της Καισάρειας των Φιλίππων, ρώτησε τους μαθητές του, "Ποιος λένε οι άνθρωποι ότι είναι ο Υιός του Ανθρώπου;" Εκείνοι απάντησαν: Άλλοι λένε ότι είσαι ο Ιωάννης ο Βαφτιστής, άλλοι ο Ηλίας, άλλοι

the Scriptures, and that He was buried, and that He rose again the third day according to the Scriptures.” (1 Corinthians 15:1-4 NKJV)

- “Therefore, if anyone is in Christ, he is a new creation; the old has gone, the new has come! All this is from God, who reconciled us to himself through Christ and gave us the ministry of reconciliation: that God was **reconciling the world to himself in Christ**, not counting men's sins against them. And he has committed to us the message of reconciliation.” (2 Corinthians 5:17-19)

D. How is one reconciled back to a relationship with God?

- “Peter said to Jesus ... While he was still speaking, a bright cloud enveloped them, and a voice from the cloud said, ‘This is my Son, whom I love; with him I am well pleased. **Listen to him** [hear him (KJV)]!’” (Matthew 17:4-5 NIV)
- “How then shall they call on Him in whom they have not believed? And how shall they believe in Him of whom they have not heard?” (Romans 10:14 NKJV)
- “So Philip ran to him, and heard him reading the prophet Isaiah, and said, ‘Do you **understand** what you are reading?’ And he said, “How can I, unless someone guides me?’ And he asked Philip to come up and sit with him.” (Acts 8:30-31 NKJV)
- “Without **faith [belief in action]** *it is* impossible to please *Him*, for he who comes to God must believe that He is, and *that* He is a rewarder of those who diligently seek Him.” (Hebrews 11:6 NKJV)
- “You will die in your sins; for if you do not believe that I am *He*, you will die in your sins.” (John 8:24 NKJV)
- “But if you don't turn to God and change the way you think and act [repent (NKJV)], then you, too, will all die. What about those 18 people who died when the tower at Siloam fell on them? Do you think that they were more sinful than other people living in Jerusalem? No! I can guarantee that they weren't. But if you don't **turn to God and change [repent (NKJV)]** the way you think and act, then you, too, will all die.” (Luke 13:3-5 GWT)
- “The word is near you, in your mouth and in your heart (that is, the word of faith which we preach): that if you **confess** with your mouth the Lord Jesus and believe in your heart that God has raised Him from the dead, you will be saved. For with the heart one believes unto righteousness, [when he puts his trust in God through obedience] and with

ο Ιερεμίας ή ένας από τους προφήτες. Τους ρώτησε, «Μα ποιος λέτε ότι είμαι;». Ο Σίμων Πέτρος απάντησε: «Εσύ είσαι ο Μεσσίας, ο Υιός του ζωντανού Θεού!». Ο Ιησούς απάντησε: «Σίμων, γιε του Ιωνά, είσαι ευλογημένος! Κανένας άνθρωπος δεν σας το αποκάλυψε αυτό, αλλά σας το αποκάλυψε ο Πατέρας μου στους ουρανούς.» (Ματθαίος 16:13-18 GWT)

- "Γιαυπάρχει ένας Θεός και ένας Μεσίτης μεταξύ Θεού και ανθρώπων, ο άνθρωπος Χριστός Ιησούς, που έδωσε τον εαυτό Του λύτρο για όλους». (1 Τιμόθεο 2:5-6 NKJV)
- Διότι σε Αυτόν κατοικεί όλη η πληρότητα της Θεότητας σωματικά». (Κολοσσαείς 2:9 NKJV)

B. Γιατί ο άνθρωπος χρειάζεται έναν μεσολαβητή;

- «Οι ανομίες σου σε έχουν χωρίσει από τον Θεό σου. Και οι αμαρτίες σου έχουν κρυφτεί *Του* πρόσωπο από σένα, για να μην ακούσει». (Ησαΐας 59:2 NKJV)
- «Το έθεσα με ανθρώπινους όρους γιατί είσαι αδύναμος στον φυσικό σου εαυτό. Όπως συνηθίζατε να προσφέρετε τα μέλη του σώματός σας ως σκλαβιά στην ακαθαρσία και στην ολοένα αυξανόμενη κακία... Διότι ο μισθός της αμαρτίας είναι θάνατος, αλλά το δώρο του Θεού είναι η αιώνια ζωή εν Χριστώ Ιησού στον Κύριό μας». (Ρωμαίους 6:19...23 NIV)
- «Όλοι αμάρτησαν και στερούνται τη δόξα του Θεού, και δικαιώνονται ελεύθερα με τη χάρη του μέσω της λύτρωσης που ήρθε από τον Χριστό Ιησού. Ο Θεός τον παρουσίασε ως θυσία εξιλέωσης, μέσω της πίστης στο αίμα του». (Ρωμαίους 3:23-25 NIV)
- «Δεν ξέρετε ότι οι άδικοι δεν θα κληρονομήσουν τη βασιλεία του Θεού; Μην ξεγελιέστε. Ούτε πόρνοι, ούτε ειδωλολάτρες, ούτε μοιχοί, ούτε ομοφυλόφιλοι, ούτε οι σοδομίτες [σεξουαλικοί διεστραμμένοι (RSV)], ούτε κλέφτες, ούτε φιλάργυροι [άπληστοι (NIV)], ούτε μέθυσοι, ούτε υβριστές [συκοφάντες (NIV)], ούτε εκβιαστές [απατεώνες (NIV)] θα κληρονομήσουν τη βασιλεία του Θεού». (1 Κορινθίους 6:9-10 NKJV)
- «Αγαπητά μου παιδιά, σας το γράφω αυτό για να μην αμαρτήσετε. Αλλά αν κάποιος αμαρτήσει, έχουμε έναν που μιλά στον Πατέρα προς άμυνά μας — τον Ιησού Χριστό, τον Δίκαιο. Είναι η εξιλεωτική θυσία για τις αμαρτίες μας». (1 Ιωάννη 2:1-2 NIV)
- «Το ευαγγέλιο του Χριστού, γιατί είναι η δύναμη του Θεού για σωτηρία για όποιον πιστεύει, πρώτα για τον Εβραίο και επίσης για τον Έλληνα». (Ρωμαίους 1:16 NKJV)

the mouth confession is made unto salvation.”
(Romans 10:8-10 NKJV)

- “Even when we were **dead** in sins, hath quickened us together with Christ, (by grace ye are saved)” (Ephesians 2:5 KJV)
- “Don't you know that all of us who were baptized into Christ Jesus were baptized into his death? When we **were baptized into his death**, we were **placed into the tomb** with him (we died to sin and were **buried, immersed**).” (Romans 6:3-4 GWT)
- “As Christ was brought back from death to life by the glorious power of the Father, so we, too, should **live a new kind of life**. If we've become united with him in a death like his, certainly we will also be united with him when we come back to life as he did. We know that the person we used to be was crucified with him to put an end to sin in our bodies. Because of this we are no longer slaves to sin. The person who has died has been freed from sin.” (Romans 6:4-7 GWT)

E. Living the New Kind of Life In Christ

The following teachings of Christ as recorded in Matthew chapters 5-7 reveal much about living in Christ (no attempt has been made to list everything recorded).

Contrast between Traditions and the New Covenant – 6:1-18

- | | | |
|---|-----|---------------------------|
| 1. Display your righteousness before man | vs– | Worship God in your Heart |
| 2. Call attention to giving in secret, honoring God | vs– | Give |
| 3. Pray to impress others | vs– | |
| Prayer is to be to God | | |
| 4. Call attention to your righteousness | vs– | God is Holy- not man |

Contrasts between Old and New Covenants – Matthew 6:21-48

- | | | |
|-------------------------------------|-----|--|
| 1. Do not murder | vs– | Do not nurse anger, abuse, sneer at or hate |
| 2. Give with brethren before giving | vs– | Reconcile differences |
| 3. Do not commit adultery | vs– | Do not look upon someone with desire for sexual pleasure |
| 4. Get even with offender | vs– | Allow God to avenge |
| 5. Hate your enemy | vs– | Do good to all even your enemies |

The New Covenant Spiritual life – 6:19-7:27

1. Know you need God

- «Διότι ένας είναι ο Θεός, και ένας είναι ο μεσίτης μεταξύ Θεού και ανθρώπων, ο άνθρωπος Χριστός Ιησούς, που έδωσε τον εαυτό του ως λύτρο για όλους». (1 Τιμόθεο 2:5-6 ESV)

Γ. Τι είναι το Ευαγγέλιο του Χριστού;

- «Στην αρχή ήταν ο Λόγος, και ο Λόγος ήταν με τον Θεό, και ο Λόγος ήταν Θεός». (Ιωάννης 1:1-2 NKJV)
- «Ας γίνει γνωστό σε όλους σας και σε όλο τον λαό του Ισραήλ ότι με το όνομα του Ιησού Χριστού από τη Ναζαρέτ, τον οποίο σταυρώσατε, τον οποίο ο Θεός ανέστησε από τους νεκρούς, μέσω αυτού, αυτός ο άνθρωπος στέκεται εδώ μπροστά σας ολόκληρος. Αυτή είναι η «πέτρα που απορρίφθηκε από εσάς οι οικοδόμοι, η οποία έγινε ο κύριος ακρογωνιαίος λίθος». **Ούτε σε κανένα άλλο υπάρχει σωτηρία**[αυτός είναι ο Χριστός (ο)], γιατί δεν υπάρχει άλλο όνομα κάτω από τον ουρανό που δόθηκε στους ανθρώπους με το οποίο πρέπει να σωθούμε». (Πράξεις 4:10-12 NKJV)
- «Σε Αυτόν έχουμε τη λύτρωση μέσω του αίματος Του, τη άφεση των αμαρτιών, σύμφωνα με τον πλούτο της χάρης Του». (Εφεσίους 1:7-8 NKJV)
- «[Όλοι] δικαιώνονται δωρεάν με τη χάρη του μέσω της λύτρωσης που ήρθε από τον Χριστό Ιησού. Ο Θεός τον παρουσίασε ως θυσία εξιλέωσης, μέσω της πίστης στο αίμα του». (Ρωμαίους 3:24-25 NIV)
- «Επιπλέον, αδελφοί, σας δηλώνω το ευαγγέλιο που σας κήρυξα, το οποίο και εσείς λάβατε και στο οποίο στέκεστε, από το οποίο και σώζεστε, αν κρατάτε σταθερά αυτόν τον λόγο που σας κήρυξα, εκτός αν πιστέψατε μάταιος. Γιατί σας παρέδωσα πρώτα από όλα αυτό που έλαβα κι εγώ: ότι ο Χριστός πέθανε για τις αμαρτίες μας σύμφωνα με τις Γραφές, και ότι θάφτηκε και ότι αναστήθηκε την τρίτη ημέρα σύμφωνα με τις Γραφές». (1 Κορινθίους 15:1-4 NKJV)
- «Επομένως, αν κάποιος είναι εν Χριστώ, είναι νέα δημιουργία. το παλιό έφυγε, το νέο ήρθε! Όλα αυτά είναι από τον Θεό, που μας συμφιλίωσε με τον εαυτό του μέσω του Χριστού και μας έδωσε τη διακονία της συμφιλίωσης: ότι ο Θεός συμφιλίωσε τον κόσμο με τον εαυτό του εν Χριστώ, χωρίς να υπολογίζει τις αμαρτίες των ανθρώπων εναντίον τους. Και μας έχει δεσμεύσει το μήνυμα της συμφιλίωσης». (2 Κορινθίους 5:17-19)

Ε. Πώς μπορεί κανείς να συμφιλιωθεί ξανά με μια σχέση με τον Θεό;

- «Ο Πέτρος είπε στον Ιησού... Ενώ μιλούσε ακόμη, ένα φωτεινό σύννεφο τους τύλιξε, και μια φωνή από το σύννεφο είπε: «Αυτός είναι ο Γιος μου, τον

2. Maintain a gentle spirit
3. Strive to see justice maintained
4. Show mercy
5. Keep thoughts pure
6. Promote peace
7. Accept persecution for doing right
8. Allow your relationship with God to be obvious
9. Teach others to observe all God's teachings
10. Be careful to refrain from teaching tradition as God's word
11. Rely upon God not on accumulated wealth which perishes
12. Be careful what you take into your mind through your eyes
13. It is impossible to rely on God and one's wealth.
14. Life is more than things
15. Put righteousness and justice first - God takes care of the rest
16. Do not be critical of others - you too are stained with sin
17. Those diligently seeking righteousness will find it
18. God gives to those who ask
19. Know God and you will recognize the hypocrite and his works
20. God recognizes those who do his will – not those who say they do

F. Summary Of How To Get into Christ

Hear

- Study diligently and read what Christ and apostles preached for they are the Words of life.

Understand

- All men are sinful, having disobeyed God's righteous commands.
- I have sinned and am not living according to God's commands.
- My sins will result in my eternal death.
- I must be forgiven to have eternal life with God.
- Christ, the sin offering that atones, is the only way for me to be forgiven of all my sins.

Believe that Christ is God who wants to forgive

- Jesus was and is God who came to earth in flesh as Jesus of Nazareth and lived among men.
- Jesus willingly gave His physical life being crucified - the perfect sacrifice to forgive man of his sins.
- He was buried, rose from the grave on the third day and appeared to hundreds of his disciples.
- He ascended back to heaven with the Father.

Repent

- Change my life from sin and disobedience to trust

οποίο αγαπώ. μαζί του είμαι πολύ ευχαριστημένος. Ακούστε τον [ακούστε τον (ΚJV)]!» (Ματθαίος 17:4-5 NIV)

- «Πώς λοιπόν θα επικαλεστούν Εκείνον στον οποίο δεν πίστεψαν; Και πώς θα πιστέψουν σε Αυτόν για τον οποίο δεν έχουν ακούσει;» (Ρωμαίους 10:14 NKJV)
- «Έτρεξε λοιπόν ο Φίλιππος κοντά του, και τον άκουσε να διαβάζει τον προφήτη Ησαΐα, και είπε: «Καταλαβαίνεις τι διαβάζεις;» Και είπε: «Πώς μπορώ, αν κάποιος δεν με καθοδηγήσει;» Και ζήτησε από τον Φίλιππο να έρθει και να καθίσει μαζί του». (Πράξεις 8:30-31 NKJV)
- «Χωρίς πίστη [πίστη στη δράση]είναι αδύνατο να ευχαριστηθεί Αυτόν, γιατί αυτός που έρχεται στον Θεό πρέπει να πιστέψει ότι είναι, και ότι είναι ανταμείβοντας όσων Τον αναζητούν επιμελώς». (Εβραίους 11:6 NKJV)
- «Θα πεθάνεις στις αμαρτίες σου. γιατί αν δεν πιστέψεις ότι είμαι Αυτός, θα πεθάνεις στις αμαρτίες σου». (Ιωάννης 8:24 NKJV)
- «Αλλά αν δεν στραφείτε στον Θεό και δεν αλλάξετε τον τρόπο που σκέφτεστε και ενεργείτε [μετανοήστε (NKJV)], τότε και εσείς θα πεθάνετε όλοι. Τι γίνεται με εκείνους τους 18 ανθρώπους που πέθαναν όταν ο πύργος στο Σιλωάμ έπεσε πάνω τους; Πιστεύετε ότι ήταν πιο αμαρτωλοί από άλλους ανθρώπους που ζούσαν στην Ιερουσαλήμ; Οχι! Μπορώ να εγγυηθώ ότι δεν ήταν. Αλλά αν δεν στραφείτε στον Θεό και δεν αλλάξετε [μετανοιώνετε (NKJV)] τον τρόπο που σκέφτεστε και ενεργείτε, τότε και εσείς θα πεθάνετε όλοι». (Λουκάς 13:3-5 GWT)
- «Ο λόγος είναι κοντά σου, στο στόμα σου και στην καρδιά σου (δηλαδή ο λόγος της πίστης που κηρύττουμε): ότι αν ομολογήσεις με το στόμα σου τον Κύριο Ιησού και πιστέψεις μέσα στην καρδιά σου ότι ο Θεός τον ανέστησε από τους νεκρούς, θα σωθείς. Διότι με την καρδιά πιστεύει κανείς για δικαιοσύνη, [όταν εμπιστεύεται τον Θεό μέσω υπακοής] και με το στόμα γίνεται εξομολόγηση για σωτηρία». (Ρωμαίους 10:8-10 NKJV)
- «Ακόμα και όταν ήμασταν νεκροί στις αμαρτίες, μας έδωσε ζωή μαζί με τον Χριστό, (με τη χάρη σώζεστε)» (Εφεσίους 2:5 KJV)
- «Δεν ξέρετε ότι όλοι εμείς που βαπτιστήκαμε στον Χριστό Ιησού βαφτιστήκαμε στο θάνατό του; Όταν βαφτιστήκαμε στο θάνατό του, τοποθετηθήκαμε στον τάφο μαζί του (πεθάναμε για την αμαρτία και κηρυχτήκαμε, βυθιστήκαμε). (Ρωμαίους 6:3-4 GWT)
- «Όπως ο Χριστός επανήλθε από τον θάνατο στη ζωή με την ένδοξη δύναμη του Πατέρα, έτσι κι

and obedience.

Confess

- Acknowledge before others that Jesus is the Son of God.

Die

- Put to death my old, sinful, worldly life.

Be Buried

- Since your worldly life has died bury it into Christ's in the grave of baptism by immersion in water.

Receive

- Following your death to sin and burial into Christ death, God resurrects you into a new spiritual being, gives you the Holy Spirit and puts you into Christ Body, the church.

•

Live

- Continue to live steadfast and obedient to Christ, the blood sacrifice that forgives sin and will continue to cleanse all who live in obedience through faith and trust from a contrite heart. You are IN Christ a servant to do God's will.

G. Are you absolutely sure that you would spend eternity with Jesus Christ in Heaven if you were to die today/tonight?

- "I write these things to you who believe in the name of the Son of God so that you may know that you have eternal life." (1 John 5:13 NIV)
- "For this reason, I [Jesus] told you that you'll die because of your sins. If you don't believe that I am the one, you'll die because of your sins." (John 8:24 GWT)

Today is the day of decision!

The Decision is Yours!

What will you choose?

Everlasting Life

"Those who listen to what I say and believe in the one who sent me will have eternal life. They won't be judged because they have already passed from death to life. "I can guarantee this truth: A time is coming (and is now here) when the dead will hear the voice of the Son of God and those who respond to it will live.'" (John 5:24-25 GWT)

or

Eternal Death

"He will do this when the Lord Jesus is revealed, coming from heaven with his mighty angels in a blazing fire. He will take revenge on those who refuse to acknowledge

εμείς πρέπει να ζήσουμε ένα νέο είδος ζωής. Εάν έχουμε ενωθεί μαζί του σε έναν θάνατο σαν τον δικό του, σίγουρα θα είμαστε επίσης ενωμένοι μαζί του όταν επιστρέψουμε στη ζωή όπως έκανε εκείνος. Γνωρίζουμε ότι το πρόσωπο που ήμασταν σταυρώθηκε μαζί του για να βάλει τέλος στην αμαρτία στο σώμα μας. Εξαιτίας αυτού δεν είμαστε πια σκλάβοι της αμαρτίας. Το άτομο που έχει πεθάνει έχει ελευθερωθεί από την αμαρτία». (Ρωμαίους 6:4-7 GWT)

E. Ζώντας το Νέο Είδος Ζωής εν Χριστώ

Οι ακόλουθες διδασκαλίες του Χριστού, όπως καταγράφονται στα κεφάλαια 5-7 του Ματθαίου, αποκαλύπτουν πολλά για τη ζωή εν Χριστώ (δεν έχει γίνει καμία προσπάθεια να απαριθμηθούν όλα όσα έχουν καταγραφεί).

Αντίθεση μεταξύ Παραδόσεων και Νέας Διαθήκης – 6:1-18

2. Δείξτε τη δικαιοσύνη σας ενώπιον ανθρώπου εναντίον – Λατρεύετε τον Θεό στην Καρδιά σας
2. Δώστε προσοχή στο δόσιμο
vs– Δώστε κρυφά, τιμώντας τον Θεό
3. Προσευχηθείτε για να εντυπωσιάσετε τους άλλους
vs– Η προσευχή είναι να είναι προς τον

Θεό

4. Δώστε προσοχή στη δικαιοσύνη σας vs– Ο Θεός είναι Άγιος – όχι άνθρωπος

Αντιθέσεις μεταξύ Παλαιάς και Καινής Διαθήκης - Ματθαίος 6:21-48

1. Μη σκοτώνεις vs– Μην θηλάζετε θυμό, κακοποίηση, χλευασμό ή μίσος
2. Δώστε εναντίον – Συμφιλιώστε τις διαφορές με τους αδελφούς πριν δώσετε
3. Μην διαπράττετε μοιχεία vs– Μην κοιτάτε κάποιον με επιθυμία για σεξουαλική ευχαρίστηση
4. Εξισοροπήστε με τον παραβάτη εναντίον – Επιτρέψτε στον Θεό να εκδικηθεί
5. Μίσσησε τον εχθρό σου εναντίον – Κάνε καλό σε όλους ακόμα και στους εχθρούς σου

Η Νέα Διαθήκη Πνευματική ζωή – 6:19-7:27

1. Να ξέρεις ότι χρειάζεσαι τον Θεό
2. Διατηρήστε ευγενικό πνεύμα
3. Προσπαθήστε να δείτε τη δικαιοσύνη να διατηρείται
4. Δείξε έλεος

God and on those who refuse to respond [obey (NIV)] to the Good News [Gospel (NKJV)] about our Lord Jesus. They will pay the penalty by being destroyed forever, by being separated from the Lord's presence and from his glorious power." (2 Thessalonians 1:7-10 GWT)

Questions

- The universe complex beyond imagination was
 - ___ Spontaneously and by chance came into existence
 - ___ planned and intricately designed
- Man was created in God's likeness therefore man
 - ___ has the ability to choose and decide
 - ___ can only do as he was programmed to do
- What instructions did God give Adam to do while in Eden?
 - ___ Take care of, tend, the Garden of Eden
 - ___ Not to eat of the fruit of the tree of the knowledge of good and evil
 - ___ Be fruitful, multiply, fill the earth, and subdue it
 - ___ All the above
- Adam and Eve listened to Satan and yielded to their desires
T ___ F ___
- All scripture, the Bible, is from God and written for man to read and understand God's will for man to live pleasing to God.
T. ___ F. ___
- Sin occurs when one:
 - ___ Tempted, lured and enticed by desires
 - ___ Yields to temptations of his desires
- Adam and Eve did not suffer any consequences from their sins?
T. ___ F. ___
- In Noah's time due to man's wickedness God completely destroyed all mankind except for:
 - ___ Adam and Eve
 - ___ Noah and his family
 - ___ Abraham and his family
- God promised Abraham that
 - ___ Children of Israel were chosen to have eternal life
 - ___ Gentiles were condemned to eternal death
 - ___ People of all nations regardless of race would be blessed

- Κρατήστε τις σκέψεις καθαρές
- Πρωθήστε την ειρήνη
- Αποδεχτείτε τη δίωξη επειδή κάνετε σωστά
- Αφήστε τη σχέση σας με τον Θεό να είναι εμφανής
- Διδάξτε τους άλλους να τηρούν όλες τις διδασκαλίες του Θεού
- Προσέξτε να αποφύγετε να διδάξετε την παράδοση ως λόγο του Θεού
- Βασιστείτε στον Θεό όχι στον συσσωρευμένο πλούτο που χάνεται
- Προσέξτε τι παίρνετε στο μυαλό σας μέσα από τα μάτια σας
- Είναι αδύνατο να βασιστεί κανείς στον Θεό και στον πλούτο του.
- Η ζωή είναι κάτι περισσότερο από πράγματα
- Βάλτε πρώτα τη δικαιοσύνη και τη δικαιοσύνη - ο Θεός φροντίζει για τα υπόλοιπα
- Μην είσαι επικριτικός με τους άλλους - κι εσύ είσαι βαμμένος με αμαρτία
- Όσοι αναζητούν επιμελώς τη δικαιοσύνη θα τη βρουν
- Ο Θεός δίνει σε αυτούς που ζητούν
- Γνώρισε τον Θεό και θα αναγνωρίσεις τον υποκριτή και τα έργα του
- Ο Θεός αναγνωρίζει αυτούς που κάνουν το θέλημά του - όχι αυτούς που λένε ότι το κάνουν

ΦΑ.Σύνοψη του How To Get into Christ

Ακούω

- Μελετήστε επιμελώς και διαβάστε τι κήρυξαν ο Χριστός και οι απόστολοι γιατί είναι τα λόγια της ζωής.

Καταλαβαίνουν

- Όλοι οι άνθρωποι είναι αμαρτωλοί, αφού έχουν παρακούσει τις δίκαιες εντολές του Θεού.
- Έχω αμαρτήσει και δεν ζω σύμφωνα με τις εντολές του Θεού.
- Οι αμαρτίες μου θα οδηγήσουν στον αιώνιο θάνατό μου.
- Πρέπει να συγχωρηθώ για να έχω αιώνια ζωή με τον Θεό.
- Ο Χριστός, η προσφορά για την αμαρτία που εξιλεώνει, είναι ο μόνος τρόπος για να συγχωρεθώ για όλες τις αμαρτίες μου.

Πιστέψτε ότι ο Χριστός είναι ο Θεός που θέλει να συγχωρήσει

- Ο Ιησούς νόπως και είναι ο Θεός που ήρθε στη γη με σάρκα ως ο Ιησούς από τη Ναζαρέτ και έζησε ανάμεσα στους ανθρώπους.
- Ο Ιησούς έδωσε πρόθυμα τη φυσική Του ζωή σταυρούμενος - η τέλεια θυσία για να

10. God entered into a covenant relationship with Moses and the Children of Israel?

T. ____ F. ____

11. Moses could not enter into the land promised to Abraham because he took honor upon himself rather than giving honor to God.

T. ____ F. ____

12. Animal sacrifices of bulls and goats offered to God by the Children of Israel were to forgive them of their sins?

T. ____ F. ____

13. Christ offered His physical body to God as the sin offering for the forgiveness on man's sins.

T ____ F ____

14. Christ entered into a new covenant with all who accept Him as Lord by putting their trust in Him by obedience?

T. ____ F. ____

15. All men have failed to live pleasing to God and are in need of forgiveness in order to be redeemed.

T. ____ F. ____

16. Christ's sin-offering, atoning sacrifice, provides forgiveness to:

- ____ Everyone
- ____ Those who believe
- ____ Those who put their trust and obedience in Christ and live His teachings

17. Forgiveness of sins, salvation, is found in

- ____ Their belief as to what is right and godly
- ____ Their good works and the life they live
- ____ In Christ

18. Who are those who will not enter into Heaven?

- ____ Fornicators
- ____ Idolaters
- ____ Adulterers
- ____ Homosexuals
- ____ Sodomites [sexual perverts]
- ____ Thieves
- ____ Coveters [greedy]
- ____ Drunkards
- ____ Revilers [slanders]
- ____ Extortioners [swindlers]
- ____ All the above

συγχωρήσει τον άνθρωπο για τις αμαρτίες του.

- Τον έθαψαν, σηκώθηκε από τον τάφο την τρίτη μέρα και εμφανίστηκε σε εκατοντάδες μαθητές του.
- Ανέβηκε πάλι στους ουραμούς με τον Πατέρα.

Μετανού

- Αλλάξτε τη ζωή μου από αμαρτία και ανυπακοή σε εμπιστοσύνη και υπακοή.

Ομολογώ

- Αναγνωρίστε ενώπιον άλλων ότι ο Ιησούς είναι ο Υιός του Θεού.

Καλούπι

- Σκότωσε την παλιά, αμαρτωλή, εγκόσμια ζωή μου.

Να ταφούν

- Εφόσον η εγκόσμια ζωή σας πέθανε, θάψτε την στον τάφο του Χριστού στον τάφο του βαπτίσματος με βύθιση στο νερό.

Λαμβάνω

- Μετά τον θάνατό σας στην αμαρτία και την ταφή στο θάνατο του Χριστού, ο Θεός σας ανασταίνει σε ένα νέο πνευματικό ον, σας δίνει το Άγιο Πνεύμα και σας βάζει στο Σώμα του Χριστού, την εκκλησία.

•

Ζω

- Συνεχίστε να ζείτε σταθερά και υπάκουα στον Χριστό, τη θυσία αίματος που συγχωρεί την αμαρτία και θα συνεχίσει να καθαρίζει όλους όσους ζουν με υπακοή μέσω της πίστης και της εμπιστοσύνης από μια ταπεινωμένη καρδιά. Είσαι εν Χριστώ υπηρέτης για να κάνεις το θέλημα του Θεού.

Η. Είστε απολύτως βέβαιοι ότι θα περνούσατε την αιωνιότητα με τον Ιησού Χριστό στον Παράδεισο αν πέθατε σήμερα/απόψε;

- «Τα γράφω αυτά σε εσάς που πιστεύετε στο όνομα του Υιού του Θεού για να μάθετε ότι έχετε αιώνια ζωή». (1 Ιωάννη 5:13 NIV)
- «Για αυτόν τον λόγο, εγώ [ο Ιησούς] σου είπα ότι θα πεθάνεις εξαιτίας των αμαρτιών σου. Αν δεν πιστεύεις ότι είμαι εγώ, θα πεθάνεις εξαιτίας των αμαρτιών σου». (Ιωάννης 8:24 GWT)

Σήμερα είναι η μέρα της απόφασης!

Η απόφαση είναι δική σου!

Τι θα διαλέξεις;

19. How does one get into Christ where salvation and benefits of forgiveness exists?

- a. Hear God's death burial and resurrection message, the Gospel – Christ the Son of God
- b. Understand without Christ sin-offering there can be no forgiveness
- c. Believe without doubt the Christ is and was God
- d. Repent by changing lifestyle from worldliness to godliness
- e. Confess your belief the Christ is Son of God
- f. Die to old life of sin
- g. Bury that old worldly life into death of Christ by immersion in water often called baptism.
- h. Receive from God a resurrected spiritual body, the gift of the Holy Spirit and membership into Christ Body, His Church.
- i. Live faithfully to Christ teachings allowing the Blood of Christ to continue to cleanse you of all unrighteousness
- j. All the above

20. What is your situation with your God and creator?

- a. You know of Jesus
- b. Christ knows you

Αιώνια Ζωή

«Όσοι ακούνε αυτά που λέω και πιστεύουν σε αυτόν που με έστειλε θα έχουν αιώνια ζωή. Δεν θα κριθούν γιατί έχουν ήδη περάσει από τον θάνατο στη ζωή. «Μπορώ να εγγυηθώ αυτήν την αλήθεια: Έρχεται καιρός (και είναι τώρα εδώ) που οι νεκροί θα ακούσουν τη φωνή του Υιού του Θεού και όσοι ανταποκριθούν σε αυτήν θα ζήσουν» (Ιωάννης 5:24-25 GWT)

ή

Αιώνιος Θάνατος

«Θα το κάνει αυτό όταν αποκαλυφθεί ο Κύριος Ιησούς, *ερχομός* από τον ουρανό με τους δυνατούς αγγέλους του σε μια φλεγόμενη φωτιά. Θα εκδικηθεί εκείνους που αρνούνται να αναγνωρίσουν τον Θεό και αυτούς που αρνούνται να ανταποκριθούν [υπακούουν (NIV)] στα Καλά Νέα [Ευαγγέλιο (NKJV)] για τον Κύριό μας Ιησού. Θα πληρώσουν την ποινή με το να καταστραφούν για πάντα, με το να χωριστούν από την παρουσία του Κυρίου και από την ένδοξη δύναμή του». (2 Θεσσαλονικείς 1:7-10 GWT)

Ερωτήσεις

- 8. Το σύμπαν σύνθετο πέρα από τη φαντασία ήταν
 - c. Αυθόρμητα και τυχαία δημιουργήθηκε
 - d. σχεδιασμένο και περίπλοκα σχεδιασμένο
- 9. Ο άνθρωπος δημιουργήθηκε καθ' ομοίωσιν του Θεού άρα ο άνθρωπος
 - c. Ο έχει τη δυνατότητα να επιλέγει και να αποφασίζει
 - d. Ο μπορεί να κάνει μόνο όπως είχε προγραμματιστεί να κάνει
- 10. Ποιες οδηγίες έδωσε ο Θεός στον Αδάμ να κάνει ενώ ήταν στην Εδέμ;
 - e. Φροντίστε, φροντίστε, τον Κήπο της Εδέμ
 - f. Να μην τρώτε από τον καρπό του δέντρου της γνώσης του καλού και του κακού
 - g. Γίνε καρποφόρος, πληθύνσου, γέμισε τη γη και υποτάξε την
 - h. Όλα τα παραπάνω
- 11. Ο Αδάμ και η Εύα άκουσαν τον Σατανά και υπέκυψαν στις επιθυμίες τους
T F
- 12. Όλη η Γραφή, η Βίβλος, είναι από τον Θεό και γράφτηκε για να διαβάσει ο άνθρωπος και να κατανοεί το θέλημα του Θεού να ζήσει ο άνθρωπος αρεστός στον Θεό.
T. F.

13. Η αμαρτία συμβαίνει όταν κάποιος:
c. Δελεασμένος, δελεασμένος από επιθυμίες
d. Υποκύπτει στους πειρασμούς των επιθυμιών του
14. Ο Αδάμ και η Εύα δεν υπέστησαν καμία συνέπεια από τις αμαρτίες τους;
T. F.
8. Στην εποχή του Νώε λόγω της κακίας του ανθρώπου ο Θεός κατέστρεψε ολοκληρωτικά όλη την ανθρωπότητα εκτός από:
ένα. Αδάμ και Εύα
σι. Ο Νώε και η οικογένειά του
ντο. Ο Αβραάμ και η οικογένειά του
17. Ο Θεός το υποσχέθηκε στον Αβραάμ
ένα. Τα παιδιά του Ισραήλ επιλέχθηκαν για να έχουν αιώνια ζωή
σι. Οι Εθνικοί καταδικάστηκαν σε αιώνιο θάνατο
ντο. Οι άνθρωποι όλων των εθνών ανεξαρτήτως φυλής θα ήταν ευλογημένοι
18. Ο Θεός συνήψε μια σχέση διαθήκης με τον Μωυσή και τα παιδιά του Ισραήλ;
T. F.
19. Ο Μωυσής δεν μπόρεσε να μπει στη γη που είχε υποσχεθεί στον Αβραάμ επειδή πήρε τιμή πάνω του αντί να τιμήσει τον Θεό.
T. F.
20. Οι θυσίες ζώων από ταύρους και κασίκες που προσφέρθηκαν στον Θεό από τα Παιδιά του Ισραήλ ήταν για να τους συγχωρήσουν τις αμαρτίες τους;
T. F.
21. Ο Χριστός πρόσφερε το φυσικό Του σώμα στον Θεό ως προσφορά αμαρτίας για τη συγχώρεση των αμαρτιών του ανθρώπου.
T F
22. Ο Χριστός συνήψε νέα διαθήκη με όλους όσοι Τον αποδέχονται ως Κύριο με την εμπιστοσύνη τους σε Αυτόν με υπακοή;
T. F.
23. Όλοι οι άνθρωποι απέτυχαν να ζήσουν ευάρεστα στον Θεό και χρειάζονται συγχώρεση για να λυτρωθούν.

T. ____ F. ____

24. Η προσφορά του Χριστού για την αμαρτία, η εξιλεωτική θυσία, παρέχει συγχώρεση σε:
- d. ____ Όλοι
 - e. ____ Όσοι πιστεύουν
 - f. ____ Αυτοί που εναποθέτουν την εμπιστοσύνη και την υπακοή τους στον Χριστό και ζουν τις διδασκαλίες Του
19. Η άφεση των αμαρτιών, η σωτηρία, βρίσκεται σε ένα. ____ Η πίστη τους ως προς το τι είναι σωστό και θεό
- σι. ____ Τα καλά τους έργα και η ζωή που ζουν
 - ντο. ____ Εν Χριστώ
20. Ποιοι είναι αυτοί που δεν θα μπουν στον Παράδεισο;
- l. ____ Πόρνοι
 - m. ____ Ειδωολάτρες
 - n. ____ Μοιχοί
 - ο. ____ Ομοφυλόφιλοι
 - p. ____ Σοδομίτες [σεξουαλικοί διεστραμμένοι]
 - q. ____ Κλέφτες
 - r. ____ Coveters [άπληστοι]
 - s. ____ Μεθυσμένοι
 - t. ____ Συκοφαντίες [συκοφαντίες]
 - u. ____ Εκβιαστές [απατεώνες]
 - v. ____ Όλα τα παραπάνω
19. Πώς μπαίνει κανείς στον Χριστό όπου υπάρχει η σωτηρία και τα οφέλη της συγχώρεσης;
- k. ____ Ακούστε το μήνυμα της ταφής και της ανάστασης του θανάτου του Θεού, το Ευαγγέλιο – Χριστός ο Υιός του Θεού
 - l. ____ Κατανοήστε χωρίς την προσφορά του Χριστού για αμαρτία, δεν μπορεί να υπάρξει συγχώρεση
 - m. ____ Πιστέψτε χωρίς αμφιβολία ότι ο Χριστός είναι και ήταν Θεός
 - n. ____ Μετανοήστε αλλάζοντας τον τρόπο ζωής από κοσμικότητα σε ευσέβεια
 - ο. ____ Ομολογήστε την πίστη σας ότι ο Χριστός είναι Υιός του Θεού
 - p. ____ Πέθανε στην παλιά ζωή της αμαρτίας
 - q. ____ Θάψτε εκείνη την παλιά κοσμική ζωή στο θάνατο του Χριστού με βύθιση στο νερό που συχνά ονομάζεται βάπτισμα.
 - r. ____ Λάβετε από τον Θεό ένα αναστημένο πνευματικό σώμα, το δώρο του Αγίου Πνεύματος και την ένταξη στο Σώμα Χριστού, την Εκκλησία Του.
 - s. ____ Ζήστε πιστά στις διδασκαλίες του Χριστού επιτρέποντας στο Αίμα του

Χριστού να συνεχίσει να σας καθαρίζει
από κάθε αδικία

t. Όλα τα παραπάνω

21. Ποια είναι η κατάστασή σας με τον Θεό και
δημιουργό σας;

c. Γνωρίζετε για τον Ιησού

d. Ο Χριστός σε ξέρει